

240613

Promenad i Perserud



I Perserud, så vackert beläget ovan Racken, där bjöd Börje och Berit Wahlund in till samvaro och promenad, en torsdagseftermiddag i början av juni.

Vädret var som synes hyfsat snällt för promenad, lite sol, lite kyligt kanske, men inget regn!

Tretton medlemmar vågade sig på att delta, - här nedan ses några i gänget, från vänster: Sölve Hermansson, Per-Åke Lindberg, Kristina Lindberg, Inger Andersson, Berit Wahlund, Urban Andersson och Barbro Nilsson. Marinne Byfält-Nordqvist kan ses lite på efterkälken.



Börje höll först en kortare presentation av byn och dess historia. Om den kan du läsa i en särskild bilaga, som Börje har skrivit!

Något foto på Börje blev det tyvärr inte den här gången, - det var väl han som genomgående tog bilderna, kan jag tänka!?

Efter presentationen blev den tipspromenad runt byn.



Börje hade fixat många kluriga frågor längs vägen.

Barbro och Inger funderar över vad bilden vill säga, och även Sölve, Per-Åke och Kristina får tänka till.





Här ses Marianne, nu på lite närmare håll, tillsammans med Anki och Jan Rülcker, med hund.

Tillbaka vid startpunkten, bygdegården/skolhuset, blev det så medhavd fika tillsammans.

Urban och Inger Andersson nedan.



Och tipsfrågorna skulle föstås gås igenom!

Närmast kameran till höger Sölve, till höger Ses Morgan Danielsson med Kerstin Meiling.

På bilden nedanför ses Barbro, Marianne och Anki fundera!



En trevlig promenad, verkar det som!

För oss som inte kunde komma med den här gången, - vi får försöka nästa gång! Det blir promenad För det hoppas vi på!

Börje och Berit stod för planering och genomförande av promenaden, och för alla bilder!

Tack för det! Läs även Börjes text om byn Perserud!

Jag, Annelise, har den här gången bara skrivit ihop den här texten!