



... .. här tv ses Lennart och Maria Pålsson.  
För att ta sig till restaurangen får vi promenera över  
de små öarna i Svartån som förbinds med broar, - här  
är vackert!



Restaurangen Makeriet är stor, den vetter både mot Kungsgatan och mot  
Stallbacken, med stor uteservering.







Vi fick sitta inne, och maten var god: palsternackssoppa med räkor, kolja med Skagenröra och dillpotatis och en pastarätt med salsiccia.

Tallriken kunde se ut så här, ungefär...



Efter maten hade vi ännu en promenad till bussen vid Hamnplan, för färden vidare till Wadköping.

Där var det fri vandring runt! Många fina miljöer!  
Några bilder:











Slutet på resan tog en dramatisk vändning då en av oss i sällskapet ramlade bakåt och skadade sig i bakhuvudet.

Det blev till slut ambulans, och färd till sjukhuset för att bli sydd! Jobbigast förstås för den skadade, men alla blev ju lite oroliga.



Det blev samling vid glasskiosken för att invänta besked, och det var många som avslutade besöket med en glass!



Här ser vi Margot Malmstedt, även nöjd innehavare av en påse gott bröd från bageriet!

På hemvägen kunde vi så lyckligen hämta upp patienten igen, sydd, omskakad, men nöjd. Vilken tur att det ändå gick så pass bra! Akutmottagningen hade verkligen gjort en snabb insats, och vi kunde åka hemåt. Bara en kvart senare än planerat!

På hemvägen uttryckte vår ordförande Gösta så sin tacksamhet mot såväl oss som arrangerat resan, som mot vår chaufför Thomas, som ställt upp så fint, på alla tänkbara sätt, under dagens alla strapatser!!

Trötta, och förhoppningsvis nöjda, kom vi så hem igen!

Vid kamera och dator,  
Annelise Paulsen

