

240618

Jösse-seniorer gästar midsommarfirande på SFI!

Som vi tidigare har nämnt här på sidan, var vi för någon månad sedan några från vår förening, som besökte SFI i Arvika. Syftet var att pröva på ett samtalstillfälle i liten grupp, tillsammans med några av våra nyaste kommuninnevånare.

Då blev vi som var där också inbjudna att delta i deras kommande midsommarfest! Så idag var vi tre från gruppen som hade möjlighet att delta: Kerstin Israelsson, Margareta Tigér och undertecknad.



Vid ankomsten störtregnade det, så sammankomsten började med mat, som ju kunde förtäras inomhus.



Det var knytikalas, och gissa om där var mycket mat! Spännande rätter, från olika länder! Små lappar med namn och ursprung fanns också vid faten!





Många fler rätter än detta fanns, men trängseln var stor, och halvtomma fat är inte så roliga att fotografera!

Jag tog mig in till dessertrummet istället, innan alla hade hunnit dit!
Vi var bara några som hade dragit sig dit för att beskåda. Så mycket gott här också!

Där var Märith Carlsson, lärare på SFI, och så vår Kerstin, SPF.
Och Vladimir, husets egen fotograf!



Tur var det, för vi tog sedan så god tid på oss att äta av maten, att när kom tillbaka till tårtorna, så var de alla helt slut!



Det satt folk och åt och pratade lite överallt, i olika rum.

Här kom Margareta med lite på en bild också. Vi hade sällskap en stund av två damer från Ukraina, men de försvann så snabbt att de inte hann fastna på ett foto!



När maten var slut, så var också regnet detsamma! Till och med solen lyste på oss, när vi tog oss ut till den fina midsommarstången på grasmattan!

Sång och dans, alla de klassiska lekarna! Många var med i ringen, en del tittade på.

Här sover björnen, eller björnarna, vid stången, och sedan blir det jaga av!



Många vackra blomsterkransar sågs skutta förbi, flera hade verkligen lagt ner stor omsorg på att binda dem.



Till slut lyckades jag också fånga in vårt bordssällskap, de två damerna från Ukraina! En mysig avslutningsbild, från en trevlig fest!

Tack för att vi fick komma! På återseende, hoppas vi!

Text och bild:
Annelise Paulsen
SPF Seniorerna Jössebygden

