

## **Perserud, presentation**

### **Skolan i Perserud**

1884 byggdes skolhuset. Före dess hade undervisningen bedrivits på olika gårdar från 1873. Den stora blå kistan som står i hallen användes för att samla allt material som krävdes för undervisningen och flyttades med vid byte av lokal / hus.

Skolan byggdes för 50 barn och ett rum och kök som bostad för läraren.

Förste lärare var Råden som undervisade i både Perserud och Västra Sund. Sista lärare var G A Rydell när skolan stängdes 1947. Barnen flyttades till skolan i Rackstad och Arvika Västra församling tog över lokalen som församlingshem. Perseruds byalag tog över lokalen 1970 som bygdegård. Med hjälp av EU bidrag byggdes toalett och dursch utrymmen på 1990-talet.

### **Kändisar i Perserud**

År 1911 byggde professor i kyrkohistoria ( 1909 i Lund ) **Hjalmar Holmqvist** ett sommarhus i Perserud. Det besöktes av bla ärkebiskop Eidem och blivande psalmdiktaren Britt G Hallqvist som var lekkamrat med professors döttrar och min far.

Professorn åkte runt i bygden under somrarna och höll föredrag och roade sig med att bjuda till sommarfester och plantera olika äppelträd på gårdarna i Perserud. Detta gjorde att byborna fick ta del av den bildade värden och höjde deras status.

Blå Lagån öppnade 1975 av **Ulf Dahlin**. Jag tror att de flesta har besökt utställningen någon gång innan den stängdes efter 44 år 2019 pandemiåret. Ulf har gett ut en bok som beskriver hans gärning. Kan köpas på Tilde tryck.

### **Kraftstation**

Perseruds kraftstation byggdes 1901 för att försörja Arvika verken med elektricitet.

Från Alken ner till kraftstationen är fallhöjd 150 m och avståndet 2,4 km. Det är en Pelton turbin max 350 kWh. Kraftstationen renoverades 1932 och har ägts av olika kraft bolag bla Arvika Elverk och Fortum till det att tuben frös sönder 2010.

Nuvarande ägare Hans Teimert, köp 2015 och återstart 2016.

### **Sågen**

Bysågen byggdes 1826 och har använts för gårdarnas behov. Får sågdammen finnas kvar, den har inget giltigt tillstånd.

### **Boende i Perserud**

För närvarande bor ca 75 personer året runt i Perserud. År 1875 bodde det 240 personer i byn och 1890 var det 192 och 1950 var det 121. Trenden har varit negativ fram till 1990- tal då det vände något upp och är nu stabil.

### **Perseruds historia**

Perserud omnämns första gång i skattebok från 1503 och skattebonden Amund omnämns i skattebok från 1540. Första riktiga karta är från 1641 och då var det två skattegårdar samt två torp.

### **Vägar till Perserud**

Nya Gunnarskogsvägen längs Racken byggdes på slutet 1920-talet och början av 1930-talet som beredskapsarbete. Nya vägen runt Racken byggdes 1972-73. Gamla vägen runt byn är ca 2,5 km och vid sågdammen går vägen till kraftstation och upp till Alken.