

Vänern Runt med SPF Kabusa

4-dagarsresa med SPF Kabusa

Avresa 25/5

En härlig försommarresa som tar dig igenom vårt vackra land och bjuder på skön natur, spektakulär konst, gediget hantverk och sist men inte minst Lars Lerins Sandgrund.



Program

Dag 1

Avresa från Hildas kiosk i Nybrostrand kl.07.00 - Hälsobacken f.d. Willys i Ystad kl.07.20. Via Malmö tar vi oss vidare till Glumslövs backar. Här gör vi stopp för toalett och kaffepaus. Gott Hagestadkaffe och ost-och skinksnittar finns att köpa ombord på bussen. Stärkta av kaffet fortsätter vi utmed västkusten och stannar för lunch på egen hand vid Varberg. Därefter passerar vi Göteborg och följer Göta Älv till Trollhättan. Incheckning på Scandic Swania. Middag.

Dag 2

Efter en morgon med god Scandic-frukost åker vi med lokalguide till Fallområdet för att studera slussar och intressant industrihistoria. Vi besöker även SAAB muséet innan vi lämnar Trollhättan. På vår väg norrut stannar vi på Larssons Gård, en gårdsbutik med möjlighet till lunch/fika. På eftermiddagen besöker vi Konsthallen Sliperiet, som drivs av Sven-Erik Magnussons son Oscar. Incheckning på Scandic Klarälven i Karlstad. Här ska vi bo två nätter med halvpension.

Dag 3

Idag åker vi till Lars Lerins Sandgrund, den fina konsthallen som invigdes 2012. Lerin räknas som en av Nordens främsta akvarellister och har även gett ut ett femtiotal böcker i text och bild. I teveprogrammen "Vänligen Lars Lerin" och "Lerins lärlingar" har vi lärt känna en lågmäld och varm person och vårt besök börjar med en 40 minuters rundvisning, innan vi på egen hand får stifta bekantskap med hans fina konstsamling. Har vi tur kanske Lerin själv står i caféet just den här dagen! På eftermiddagen besöker vi Frödings Alsters Herrgård. Även här blir vi guidade runt. Uppfyllda av allt vackert åker vi tillbaka till hotellet och det ges fri tid i soliga Karlstad, innan middagen serveras.

Dag 4

Efter utcheckning följer vi Vänern till Kristinehamn och stannar till vid den speciella Picassostatyn. Vid Sjötorp gör vi ett stopp för fika där Göta Kanal börjar. Resan fortsätter på natursköna vägar runt Kinnekulle och vi studerar Husaby kyrka - Sveriges första Domkyrka, känd från romanen om Arn. Vi tar lunchpaus i centrala Lidköping och på eftermiddagen besöker vi vackert belägna Läckö Slott. Guidad visning. Därefter är det dax att styra bussen söderut. På hemresan stannar vi på en mycket trevlig restaurang för en avslutande god middag, som ingår i resans pris. Vi är åter i Ystad på kvällen, efter en upplevelserik resa med vacker natur, spännande levnadsöden och fin konst.

Pris & avgång

25/5

4825:-

I resans pris ingår:

Bussresa, 3 nätter i dubbelrum inkl halv., utflykter guidningar och inträden enligt program, middag dag 4 samt reseledare.

Enkelrumstillägg:

1150:-



Bra att veta

Kontant betalning för köp ombord på bussen (SEK).