

Referat från SPF kamraternas resa till Vinön. Tisdag 11 juni.

Buss hämtade resenärer vid resecentrum och på teaterplan i Brunnsparken. I Brunnsparken var det liv och rörelse. Många festklädda barn, föräldrar och mor- och farföräldrar började fylla parken - Brunnskolan hade läsårsavslutning. Lite trångt för bussen men seniorerna kunde, efter vederbörlig avprickning mot anmälningslistan stiga på bussen som vid 9-tiden lugnt och försiktigt lämnade Brunnsparken och alla sommarfina barn. Många av resenärerna hade säkert med viss oro kollat olika väderprognoser inför dagens utflykt efter de kraftiga åskskurar som under måndagen ökat luftfuktigheten i Örebro. Resan startade dock med växlande molnighet och en hel del värmande sol och prognoserna för dagen såg lovande



ut för Vinöns del. När ett 45-tal seniorer satt sig tillrätta och bussen lämnat Örebro bakom sig greppade dagens resevärd från SPF Kamraterna, Gunilla Hedqvist, mikrofonen och hälsade alla välkomna, önskade fint väder på resan och gav en del information om vad som väntade oss på Vinön. Bussen anlände till färjeläget i Hampetorp i god tid före färjans avgång.



Efter lite väntan var det tid att köra ombord och efter cirka 20 minuter på böljan den blå befann vi oss på Vinön. Nu gick färden till badplatsen vid öns norra strand där seniorgruppen skulle få information om ön och Hjälmarens. Ville man kunde man sitta kvar i bussen för vidare transport, men för dem som



så ville erbjuds fortsatt färd med golfbilar eller öppna vagnar dragna av en fyrhjuling. Många valde något av alternativen till bussen för fortsatt färd. Vid badplatsen möttes vi av Mari med personal från Bakfickan, där vi inom kort skulle äta lunch. Vi hälsades varmt välkomna till ön och fick lite mer information samt bjöds på alkoholfritt bubbel med tilltugg. En kunnig vinöboende guide, med förflutet som lärare i Vinöns skola, berättade om ön idag och igår och om Hjälmarens. På Vinön bor idag drygt 100 personer som är fastboende året runt. Därtill kommer ett antal delårsboende och många sommargäster.





Att Hjälmarén är landets 4:e största sjö känner nog de flesta i vår ålder till men att sjön har över 1000 öar väckte en viss förvåning. Av alla öarna är Vinön den största. Många intressanta fakta om Hjälmarén och Vinön fick vi oss till livs innan det var tid att tacka guiden för en trevlig informationsstund och bege oss till Bakfickan för att få oss lite lekamlig spis till livs. Samma transportmedel som tidigare fanns tillgängliga för de som inte ville gå. Maten serverades i en uppfräschad loge där långbord stod dukade med vår förrätt - melon, rökt skinka och pepparrotsskräm. Innan vi satte oss till bords samlades vi på gården utanför logen. Där hälsades vi välkomna och fick dagens meny presenterad samtidigt som vi fick lite information om Bakfickan. Vi satte oss tillrätta och högg in på melon mm medan varmrätten tillreddes under bar himmel på en stor utomhuswook - hjalmargös som stektes i ”en sjö” av smör. Till gösen serverades kokt potatis, en god sallad och vitvinsås. Till måltiden serverades vatten, med eller utan bubblor, och lättöl, men många förgyllde



Hjälmarens stolthet, gösen, med ett glas vitt. Måltiden avrundades med kaffe och kaka. Resten av eftermiddagen kunde vi besöka en lokal affär, köpa fisk hos en fiskare, åka en extra rundtur, bese Bakfickans loppis eller bara umgås med varandra i det fina vädret. Många uttryckte att de tyckte det var mysigt att sitta och prata med gamla och nya bekantskaper i lugn och ro. I god tid före färjans avgång 15.45 tog vi oss till öns färjeläge och något efter 16.00 befann vi oss åter på fastlandet för färd mot Örebro. Då kom de första regndropparna. Gunilla Hedqvist tackade alla deltagare för en trevlig dag och dagens chaufför och Gunilla Hedqvist tackades med en varm applåd. När vi anlände till Brunnsparken delade Gunilla ut en gul ros till alla seniorer när de lämnade bussen. Rosorna kom från Mari på Bakfickan som

Text S Karlsson Arevång

Bild A Calleberg, R Wilde, L-Å Karlsson och U. Palmér