

Referat från vårt första månadsmöte för 2024 den 29 januari.

Ordföranden Lars Göran Bergman hälsade ca 140 medlemmar välkomna varav sju var nya och blev extra välkomnade.

Så hälsades också Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda, välkommen.

Lars, som idag inte får prata politik, berättar att han varit politiskt aktiv sen 70-talet då han var med i FNL-grupp, Palestina-grupp och jobbade på tidningen Gnistan. 1985 kom han till Bergslagsposten och var där i 18 år. Sen blev det NA som politisk ledarskribent.

Den här dagen pratar Lars om



”antisemitism”. Ämnet är aktuellt eftersom det var ”Förintelsens minnesdag” den 27 januari. Massor av judar mördades under andra världskriget. Men antisemitismen är gammal. Jesus var jude men han lämnade judendomen och vi fick kristendomen. Judarna dödade Jesus. Där kom antisemitism. Sen har det följt judarna genom åren. Lars gav oss flera exempel på hur judarna blivit behandlade t.ex. Spanien blev kristet 1492 och då

fick judarna tre alternativ 1. övergå till kristendomen 2. lämna landet 3. dö. Över 100.000 judar gav sig av och fick en fristad i Ottomanska Imperiet. De slog sig ner i Turkiet. Där de fortfarande pratar spanska från 1400-talet. Under andra världskriget tog Sverige emot enbart 500 judiska barn. Den som var aktiv här i Sverige var



Ingrid Segerstedt Wiberg. Hon hade startat ett barnhem och sökte dessutom familjer som ville ta hand om ett judiskt barn. Den kvinnan känner vi sen från Göteborgsposten där hon var en stridbar liberal ledarskribent.



Efter andra världskriget fick judarna sin egen stat. Då fördrevs palestinierna och blev flyktingar. Konflikten är gammal. Givetvis blir många berörda. Naturligtvis vill många protestera men protesterna måste gå till rätt forum. Inte lätt: Jag stannar där! Lars fick många frågor och alla fick gedigna svar.

Lars avtackades av Gunilla Hedqvist som bjudit dit honom. Han fick också fina blommor och stora applåder.

Så fick vi gott kaffe och goda wienerbröd. Hans talade om att det finns platser kvar till Pubkväll, Linköping, Ölprovning, Falun, Hans berättade också en nyhet att vi i Kamraterna har nu en Facebookgrupp som alla med Facebookkonto kan gå med i. Så lottades många fina blommor ut. Lars Göran påminde om årsmötet nästa gång..

Text: G Hedqvist. Foto: A Calleberg och B Olsson.