

## Chess på Svenska Teatern i Helsingfors

Vi var 18 st som hämtades upp vid AR hpl kl 14.20 den 20 mars. Vädret var soligt och vackert. Tillsammans med den trevlige busschauffören, som var med på hela resan, kom vi snart till Viking Line Gabriella. Vi hade egen avdelning i matsalen och kunde snart avnjuta Skeppsmenyn med vacker solnedgång i väster längs Furusundsleden. Så småningom somnade vi i hytterna till maskinernas monotona dunkande. Väl i Helsingfors blev det en kort sightseeing runt Senatstorget. Busschauffören lyckades manövrera till en plats nära teatern och med de varma ytterplaggen kvar i bussen intog vi teatern under spänd förväntan.

ABBA-musiken på skivan CHESS kom 1984. Och det bästa med Chess version 2019 på svenska är fortfarande musiken. Handlingen är inte uppdaterad. Den ryske schackspelaren som spelas av Alexander Lycke och speciellt hans framförande av Anthem är nära nog lika bra som Körbergs ypperliga version. One night in Bangkok är häftig men kort. Överlag sjunger ensemblen mycket bra. Stående applåder.



Vid 13-tiden går de flesta av oss tillbaka till bussen, varvid t ex litala och Arabia besöks. På kvällen väntade buffémiddag med ett stort antal maträtter – en viss strategi i födosöket underlättade. Även denna kväll och natt var havet lugnt och vi vaknade till en strålande ny dag med sol över passagen vid Furusund och vidare in till Oxdjupet och Stockholm. Cirka 11.30 anlände bussen till AR hpl med idel nöjda resenärer.



/ Palle Ander

Tre bilder.

1. Svenska teatern i Helsingfors.
2. Furusundsleden sedd från frukostbordet.
3. Thielska galleriet vid Blockhusudden, kanske en framtida endagsresa.