

Så har vi då kommit in i november månad, en månad som många tycker att den kunde tas bort ur almanackan. Mulet, grått, dis, dimma, allt som gör att mungiporna hänger ned, men ibland kan man ju få se solen lysa upp på himlavalvet. Detta höjer humöret genast. Nötskrikor och ekorrar samlar mat för vintern och om man skall tyda efter gamla tecken skall det bli en kall vinter. Det var mängder av rönnbär och dessa hängde länge kvar på träden.

Förhoppningsvis har de flesta nu ställt om sina klockor till vintertid eller normalt看 som det heter. För dom som har nya telefoner sker ju detta automatisk, men för dem som har kvar gamla knappisar är det tryckande hit och dit för att hitta inställningar sons skall göras. För hur man gjorde i våras har man ju naturligtvis glömt. Det brukar ta halva söndag förmiddag efter omställningen innan rätt tid visas i displayen.

För dom som har enskilda vägar fram till huset är du nu hög tid att sätta ut sina snökäppar innan det blir tjäle i marken. Att spetta hål i frusen mark kan få den mest tränade att bli svett på ryggen. En annan sak som hör till bestyren i november är att byta till vinterdäck på bilen. Många har redan gjort det, men vi andra som är lite sena är det nu hög tid. Bara att hitta dom längst in garaget kan vara nog så svårt. Det har ju hamnat en massa grejer framför dom och kanske var det så att när det var skapligt torrt i början av oktober tog man in sommarmöblerna och dessa ställdes naturligt längst fram, så dessa måste ju tas ut igen för att få fram hjulen. Och alltid när hjulen skiftas på våren ser dom bra ut, men under sommaren har det hänt något. Nu ser dom inte alls bra ut längre utan det måste till nya däck, och dom som kör med dubbfrött måste kolla om det finns en alptopp med snöstjärna på däcksidan, om inte, måste det bytas även om däckets är bra.

En annan sak som också är bra att ha koll på var du har dina broddar när du en morgon möts av en glashal trappa. Då kan det vara skönt att säga till sej själv: ”Tredje hyllan i garderoben”, där ligger dom samt att ha några påsar med sand inom räckhåll. Om sex, sju veckor är det jul. Det är inte klokt vad fort tiden går, den bara springer iväg. Nu är det högtid att se över utebelysningar och ljuskedjor. För med ljuskedjor är som med bildäck, dom går sönder under sommaren. Hela lades dom in och trasiga tas dom ut. Det kan bli flera turer till elaffären för att komplettera med lampor. För den slarvige som bara la in ljuskedjorna huller om buller kan det ta timmar att redan ut trasslet. Ock inte nog med det. Batterislingorna fick ha kvar sina batterier och vad har hänt med dom. Dom har naturligtvis läckt och skadat slingan.

Ett annat problem som ofta uppstår är: ”Vart har förlängningssladdarna hamnat?” Dom har använts till allt möjligt under sommaren och nu uppstår ett letande i garage och uthus. Ibland kan det gå så att man måste köpa en ny sladd, den från i vintras går inte att hitta. Ock när man väl varit och inhandlat en ny sladd, springer man på den gamla på ett oväntat ställe. Nu har man plötsligt två sladdar. Då blir det kanske att ordna en nu ljuskedja för att få användning av den gamla sladden.

Nu har alla löv fallit och träden står där kala. Många som har stora gräsmattor ojar sej över alla löv som ligger där och skräpar. Många har investerat i batteridrivna lövsugar och lövblåsar. Inga döblåsar i händerna efter en dag med krattan. Att tänka på, är att inte ta bort för mycket löv. Maskar och andra organismer behöver dessa till mat, så gärna lite ostädad på marken.

Många som samlade vatten i tunnor och tankar i våras bör nu se till att tömma dessa. En morgon står dom där kanske bottenfrysta. Eftersom det regnade så mycket i somras behövdes inte detta vatten utan det blev stående och att spara vatten till nästa år är ingen bra ide.

Valet i USA är över. Hur kunde den vinnande ex-presidenten vinna så stort. Många säger att amerikanare är inte bara dumma, dom är dumma på riktigt. Vad som händer i USA och världen i övrigt kan man bara fundera över, men det kan gå hur galet som helst om man har hört Trumps tal. Det var en reporter som sa att amerikanares topp tre är: Pengar, pengar, pengar. Allt annat kommer därefter och Trump har ju lovat att alla skall bli rikare i landet, inte undra på att han blev vald.

Om bara några veckor kommer julmarknader at stå som spön i backen. Undrar vad dom menar med "att stå som spön i backen". Ställer man metspön i backen lär det inte bli någon fisk på dessa. Än så länge hålls julmarknader i närheten av julen. I många affärer har dom julpyntat redan i september och semlor har man kunnat köpa länge. Allt tenderar att bli tidigare och tidigare och så vill vi ju inte ha det. Traditioner skall man hålla på annars mister dom ju sin charm. Tänk om vi hade serverat julgröt här i dag. Ingen hade tyckt att det varit bra. Från femtonde november är det fullt legitimt att äta pepparkakor, det finns ju dom klentrogna som äter dessa året runt.

Passa på att vila några dagar nu i november för i december finns det ingen chans att ta igen sej, hälsar Leif i Bottna