



SPF
SENIORERNA
Kvillebygden

50 - årsjubileum på TanumStrand 10 okt 2024

Föreningens historia

Den 27 september 1974 var 30 personer närvarande i Kville bygdegård för att diskutera bildandet av Kvillebygdens pensionärsförening. Initiativtagare var Zander Blad (53 år). En interimsstyrelse bildades.

Den 11 december bildades Kvillebygdens pensionärsförening och 45 personer tecknade medlemskap. Medlemsavgiften var 15 kr.

Idag är medlemsavgiften 190 kr och vi är 415 medlemmar i föreningen. För 10 år sedan, vid 40-årsjubileet, var vi 283 medlemmar.

På årsmötet den 14 februari 1975 valdes John Stenfors till ordförande. Man ansökte om medlemskap i SFRF (Sveriges Folkpensionärers Riksförbund). SFRF bytte 1986 namn till SPF (Sveriges Pensionärsförbund).

År 2014 togs beslut om att ändra namn till SPF Seniorerna och vår förening fick namnet SPF Seniorerna Kvillebygden. Loggan ändrades samtidigt till nu gällande.

Några händelser:

År 1977 donerade gamla Centralföreningen 2.600 kronor till pensionärsföreningen.

Friskvård var ett tidigt tema i föreningen. ”Helga i Skista” började promenaderna, troligen på 1980-talet. Många medlemmar har ordnat promenader under åren. En röstförstärkare inköptes 2023. Den används framförallt på promenaderna.

I december 1984 beslutades att ta inträde med 10 kr per person till månadsmötena.

År 1986 beslutades att ordna gökotta på Hornborgs slottsruin. Arrangemanget har sedan fortsatt i samarbete med Kville Hembygdsförening och Svenska kyrkan.

Kvilleveckan arrangerades i år för 35:e året. SPF har sedan 1994 varit en av de deltagande föreningarna och arrangerat olika aktiviteter.

På initiativ av Gudrun Kihlstrand och Ingrid Hansson bildades i oktober 1995 en gymnastikgrupp. Marie-Anne Christiansson ställde upp som ledare.

I maj 1996 började man spela boule. Det var 12 personer som spelade i grusgropen på Allestorp. Kvillebyns sportklubb, Bygdegårdsföreningen, Tanums kommun och SPF anlade en plan vid sidan om Bygdegården – arbetet utfördes till största delen genom frivilliga insatser. Efter att ha spelet på Allestorp i tre år kunde spelet flyttas till den nyanlagda banan.

Den 14 januari 1999 var det ett riktigt snöoväder på eftermiddagen, så endast 17 personer kom på månadsmötet.

Under alla år har både endagars- och flerdagarsresor anordnats. Dessa har rönt stort intresse. Erik Larsson var föreningens första reseledare och Knut Christensson tog sedan över under 10 år. Eivor och Morgan Kristensson var researrangörer under många år och de ordnade oftast en dagsresa på våren och hösten. Sedan flera år ordnas dessutom kulturreSOR och flerdagarsresor. Fyrdagarsresorna har gått till Bornholm, Gotland, Österlen, Vättern runt, Dalarna, Glasriket och Blekinge och senast Hjälmaren runt.

Räkfest brukar ersätta ett traditionellt månadsmöte varje år. Denna sed har troligen pågått sedan slutet på 1990-talet – ingen minns riktigt. De senaste åren har ett traditionellt månadsmöte fått en överraskning som tema t ex afternoontea, gammal mat och gamla kläder, ljuva 60-tal, ostprovning. Numera brukar Leif läsa ett uppskattat och egenskrivet kåseri på aktuella händelser.

På styrelsemötet i september 2001 beslutades att inköpa och skänka fyra rullstolar, två till Kalkåsliden, en till Hogslätt och en till Sjökanter.

Efter ett önskemål från styrelsen 2001 bildades ”SPF Kvillebygden sänggrupp”. Gruppen bestod inledningsvis av Stig Larsson på fiol och sångarna Birgitta Larsson och Karin Qvillby. Gruppen har vuxit i antal allt eftersom intresserade har anslutit. Efter några år ändrades namnet till ”KvilleSingers”. Karin var gruppens ledare i 12 år. Stig Olsson övertog sedan ledningen för Kville Singers och numera är Christel Kempton ledaren.

En grupp på 5 personer inviterades hösten 2003 till SPF i Strömstad för att få kunskap om mattcurling. Mattor köptes in

för 38.000 och man började träna. Fyra år senare började man tävla i en serie med sex pensionärsföreningar i norra Bohuslän. SPF Kvillebygden har vunnit serien flera gånger. Gösta Jonsson har varit lagledare sedan starten och lämnade sedan över till Lasse Emanuelson. Eddy Knutsson tog vid efter Lasse.

Seniordansen började i januari 2013 och leddes av Anita Hakeröd och Ann-Christin Danielsson. Idén kom från SPF Strömmen och efter studiebesök där beslutades att utbilda ledare. I samband med pandemin upphörde seniordansen, då utbildning av seniordansledare hade upphört.

Motionsdansen, som numera ordnas på söndagar, har flerårig tradition. De första danserna leddes av en spelman och han fick sitt gage genom att en hatt skickades runt och alla deltagarna lade sitt frivilliga bidrag. Under föreningens första år avslutades varje månadsmöte med dans. Danserna gav ett ekonomiskt överskott och lade grunden för en god ekonomi i föreningen.

Föreningen fick mottaga Olof Johanssons testamente på 100.000 kr 2014, bl a har 20 stolar kunnat köpas. Stolarna är lätta och hopfällbara och de har använts flitigt.

Under 2016 investerades i sex datorer och en skrivare. Därmed fanns förutsättning att ordna kurser i word, excel och powerpoint, bild- och mapphantering, julkort och almanackor samt släktforskning.

En ny hemsida och medlemsregister togs i bruk 2017. Hemsidan kompletterades senare med SPF-appen, som ger en påminnelse att en nyhet har registrerats.

Sparbankens program Speedledger tog vi i bruk 2016. Programmet underlättar bokföringen och ger möjlighet till ekonomiska analyser.

HLR-kurser har ordnats kontinuerligt och senast i Tanums Räddningstjänsts regi.

År 2018 startades de första tre ”Skriv Ditt Liv”-kurserna. Flera medlemmar har också givit ut sin memoarbok. Totalt har 36 medlemmar deltagit i kurserna.

Tanums sparbank har sponsrat oss med bidrag till skyltar. Strandstädning 2022 i bankens regi gav oss 38.000 kronor tack vare flitiga medlemmar.

Under 2020 drabbade pandemin oss och vi fick pausa alla aktiviteter. Tack vare utbildning i zoom kunde vi genomföra digitala styrelsemöten. Den första bilpromenaden ordnades, med behöriga avstånd och flera fikaplatser ute. Utfallet blev så populärt att bilpromenaden har upprepats varje år.

För att nå alla medlemmar med information kommer Kville-Senioren ut två gånger per år sedan 2021. Det var ett av Claes Torelds flera lyckade initiativ och hans känsla för att alla medlemmar skulle nås, även de som inte var ”datorfrälsta”. Tack vare frivilliga utdelare, samt ett antal skickade med PostNord, får alla medlemmar KvilleSenioren i sin brevlåda.

Enligt kongressbeslut 2021 gäller central uppbörd dvs medlemsavgiften betalas av medlemmen till förbundet i Stockholm.

Claes Toreld drev parkeringsfrågan mot kommunen 2021 och fick till förändringen till det enklare systemet Easypark.

Johnny Kätting föreläste om sina resor till Ukraina på ett månadsmöte. 2023. Den frivilliga insamlingen gav 10.500 kronor till Johnnys transportkostnader.

Den senaste idén ”Äta lunch tillsammans” har samlat så många intresserade att gruppen har fått delas i två för att kunna hitta möjliga lunchserveringar.



Ordförande genom åren

1975 John Stenfors, Rabbalshede

1977 John Johansson, Wrem

1980 Algot Sörgard, Fåglekärr

1983 Gun Andersson, Kville

1984 Bertil Karlsson, Sandliden

1991 Karl-Johan Johansson, Lunna

1996 Arne Svensson, Grind

1999 Bertil Alfredsson, Kville

2002 Yngve Qvillby, Kville

2006 Bertil Alfredsson, Kville

2007 Göran Johansson, Boråseröd

2011 Barbro Emanuelson, Hamburgsund

2016 Ingemar Bergdahl, Hamburgsund

2018 Claes Toreld, Hjalpesten

2024 Leif Karlsson, Bottna

Ordförande-visa

Melodi: Povel Ramel "Karl Nilsson"

Text: Christel Kempton

1. Goddag på er alla! Förlåt, att jag stör er.
Men nu för en stund är det min tur att ta vid.
Välkomna till festen! Ni sitter väl skönt nu
och har det bekvämt? För se, detta kan ta tid.

Föreningen vår är femtio, som ni vet.
Och hur det hela börja´, förtäljer jag nu här.
Det var Zander Blad som grunna´ och kom på:
"Föreningsliv nog passar, när man är pensionär".

För Traddirajandidej - Hugg i och håll !

2. Vem höll då i klubban? Jo, först kom John Stenfors
ifrån Rabbalshede. Som uppå räls det gick.
John Johansson följde. Från Vrem var han kommen.
Och sen Algot Sörgard från Fåglekärr vi fick.

Det dök, ta mig sjutton, sedan upp ett kvinns,
Gun Andersson som granne med Kville prästgård va´.
Från Sandliden kom sen Bertil Karlsson. Han
ju kunde snickra till paragraferna så bra.

För Traddirajandidej - Hugg i och håll !

3. Karl Johan i Lunna är nästa på listan.
Och undrar ni ... Johansson efternamnet var.
Sen kom Arne Svensson i Grind. - Oh, du milde,
det tar aldrig slut ! Vi har några stycken kvar.
Ifrån Kville by Bertil Alfredsson.
Så blev det Yngve Qvillby, en rekordelig karl.

Och Alfredsson han blev vald ännu en gång.
Sen Göran Johansson från Boråseröd det var.

För Traddirajandidej - Hugg i och håll !

4. En dam vi nu åter kan se på vår lista,
ja, Barbro Emanuelson ifrån Hamburgsund.
Sen kom Ingemar Bergdahl från Hamburgö, ja,
på den färjeturen man knappast går på grund.

Ifrån Hjalpesten kom Toreld, ja, just Claes.
Han ordförandeklubban ju höll i säker hand.
Men ödet ibland tar en oanad väg.
Med Drömmens skepp han segla´ bort till en fjärran strand.

Mmmmmmmmm (Nynnas)

5. Leif Karlsson i Bottna är mannen för dagen.
Båd` klubba och penna begriper han sig på.
Föreningen starta´ ju år -74.
Tänk er nu tillbaka till tiden som var då.

Hur var era liv? Vad drömde ni väl om?
Ni jobba´ kanske flitigt, låg i som folk gör mest.
Säg, ana´ man då, att man som pensionär
år 2024 (tjugo-tjugofyra) var på föreningsfest?

Traddirajandidej - Hugg i och håll !

5. Nu har jag för eder fått sjunga min visa ---
ja, ända till slutet. Det är jag tacksam för.
Och ni har ju lyssnat, haft roligt och njutit.
Ni måtte va´ folk med ett väldigt bra gehör.

Förr'n visan är slut, jag påminner er om,
varför vi alla samlats i Kville denna da'.
När nån fyller jämnt, man hurrar och står i.
Vi hyllar vår förening med ett trefaldigt hurra:

*HURRA, HURRA OCH HURRA! -
HUGG I OCH HÅLL!*

Aktivitetens-visa

Melodi: Skånska Lasse "Motorcykeln",
Text: Christel Kempton

1. När i pension man gått,
man frågar sig så smått:
"Vad ska man göra med all fritid man har fått?"
Man får en god idé,
i SPF går me'.
Och sen har man minsann att göra!
På månadsmöten och fester kan man gå
och bli båd'upplyst och road då och då.
För Singeliduttan och ta mej sjuttan,
man sysselsättning ej blir uttan!

2. En god fysik man får,
om man på gympan går.
Ja, hela kroppen utav sådant finfint mår.
Och man blir frisk och sund,
om man går ut en stund
på hälsosamma promenader.
Och för att sen vidga vyerna iblann'
uti det blå man med buss ju resa kan.
För Singeliduttan och ta mej sjuttan,
vi resorna ej vill va' uttan!

3. För den som är dansant
en annan variant
utav motion vi har. På dansgolvet galant
man snurrar par om par.
När sommar'n kommer, tar
man sin svängom i Rabbalshede.
En nostalgikväll det har vi bjudits på.
Av gamla tongångar fick vi njuta då.
För Singeliduttan och ta mej sjuttan,
man takt och ton ej vill va' uttan.

4. Är man av sportigt slag,
vill spela i ett lag,
ja, då har vi för er ett riktigt gott förslag.
På curling är vi bra,
kan många segrar ta,
om vi blott håller oss på mattan.
När solen lyser om höst och vår så grann,
då plockas boulekloten gärna fram minsann.
Och Singeliduttan och ta mej sjuttan,
då kan man "lillen" ej va' uttan.

5. Är man en glad person,
som gärna vill ta ton,
i Kville Singers får då stämbanden motion.
Det är vår egen kör,
som många glada gör,
när tonerna så vackert ljuder.
Har du en dator som trilskas och är tvär
så gå på kurs, och sen klarar du det där.
Och Singeliduttan och ta mej sjuttan -
vi hemsidan ej vill va' uttan.

6. Om man vill bildning få,
på kurser kan man gå
Och temadagar ... Ja, det bjuds det också på.
En promenad på hjul
den kan va´ riktigt kul.
med frågor kluriga och många.
Att lära känna sin hembygd det är bra,
och lunch tillsammans, ja, det vill många ha.
För Singeliduttan och ta mej sjuttan,
gemenskap vill vi ej va´ uttan.

Tack för att ni kom!

En visa i vilken styrelsen får komma till tals
och tacka festdeltagarna för att de kommit.
(Melodi: Olle Adolfsson ”Balladen om det stora slagsmålet
på Tegelbacken”. Text: Christel Kempton

1. Nu i oktober månad har vi samlats här till fest
på TanumStrand. Den platsen tyckte vi ju passa´ bäst.
Vi jobbat och planerat, vi har stretat utan gnäll.
Vi är så glada, att ni kommit hit i dag.

Det kom folk från Rabbalshede, det kom folk från Hamburgsund
ifrån Fåglekärr och Kville för att festa här en stund,
ifrån Bottna och från Sjöröd, ifrån fjärran och från när.
Vi är glada, att ni allihop är här!

2. Vi hoppas att maten smakade på alla vis och sätt,
så att varenda gäst i dag har blivit go´ och mätt.
Och minnen har vi delat, flydda tider mindes vi.
Vi är så glada, om ni nöjda kunnat bli!

Det kom folk från Rabbalshede, det kom folk från Hamburgsund
ifrån Fåglekärr och Kville för att festa här en stund,
Kanske har vi nu i brådskan glömt nån ort, ja kanske två.
Vi är glada, att få se er här ändå!

3. Vår styrelse har jobbat på. Ja, den har legat i,
för att vårt jubileum riktigt lyckat skulle bli.
Och alla, som hjälpt till, ett hjärtligt tack det ska ha.
Vi är så glada, att vår fest har blivit bra!

Det kom folk från Rabbalshede, det kom folk från Hamburgsund
ifrån Fåglekärr och Kville för att festa här en stund.
Vi är glada, om ni säger: ”Detta gör vi gärna om.”
Nu till sist vi tackar varmt för att ni kom!

-- o --

Totalt deltog 220 personer i jubileumsfesten.

Besök gärna vår hemsida www.spf.se/kvillebygden (eller
Googla på spf kvillebygden) för att läsa mer om vår förening
och dess verksamhet.
Bilder från jubileumsfesten kommer att finnas upplagda på
hemsidan under rubriken ”Album”.

Detta minnesblad har sammanställts av Styrelsen

