

2024-07-04 SPF Litsbygdens 80+resa

Den traditionsenliga 80+ resan gick av stapeln den 4 juli. Frösö buss med Sten vid ratten startade i Östersund för vidare färd mot Lit där merparten av de drygt 30 deltagarna anslöt.

I den gråmulna dagen och tidvis regn åkte vi 45:an norrut till Strömsund där vi vek av västerut för att så småningom landa i Storåbränna och Big River Camp. Vi mottogs av Annica som hälsade oss välkomna och berättade om hur det startade och det sedan har byggts ut eftersom. Därefter visade hon oss runt i anläggningen med Spa-avdelning, gym, hotellrum, affär och matsal. Allt är verkligen mycket smakfullt och trevligt. Det erbjuds många aktiviteter såväl sommar som vinter, fiske, jakt, fjällvandring, skoteråkning. För detta finns det utrustning att hyra. När vi avslutat rundvandringen blev vi serverade en mycket god lunch.

Mätta och belåtna återträdde vi åter bussen för färd mot Yxskaftekälen där vi skulle besöka Lusthuset & Yxskaftekälens Järnvägar. Ägaren och konstruktören hälsade oss välkomna och berättade om sin verksamhet. Lagom tills vi skulle gå ut och titta på anläggningen slutade det regna. Vi gick mellan dammar med fiskar, vattenfall och vattenväxter. Rogivande. Här fick vi vårt eftermiddagskaffe med gott doppa. Därefter var det dags att kolla in järnvägen, 900 m räls och 27 tåg, som tuffade omkring och angjorde Strömsund, Ulriksfors m.fl. stationer längs Inlandsbanan. En mycket imponerande anläggning.

Så återstod då bara hemfärden till Lit och Östersund.

Tack Anette och Carina som ordnat denna fina och trevliga resa.

Erna Aschenbrenner

