

2024-08-5-6 Bussresa SPF Litsbygden

Den 5-6 augusti gjorde vi en resa till Härnösand. LG buss med Lars-Göran vid ratten och Annelie som bussvärdinna tog väl hand om oss. Vi startade tidigt på måndag morgon i Lit. Efter påfyllning i Östersund och Lillsjöhögen var 34 glada pensionärer i bussen. Från att ha varit grått och trist i luften blev det bara bättre och bättre ju längre österut vi kom. Första stoppet var vid Klockhuset i Skadom och nu sken solen. Efter gott fika fick vi gå runt och titta på alla klockor. På 1960-talet började Torbjörn Holmer att samla på klockor. Det finns i dag närmare 800 av varierande storlek och modell. Torbjörn gick bort 2016 men familjen förvalta nu samlingen. Vi fick en intressant rundvandring där Botte berättade och demonstrerade en del av klockorna. Varje klocka har sin speciella historia.

Färden gick så vidare till Härnösand. Efter incheckning på hotellet hade vi eftermiddagen fri för egna upplevelser. De flesta åt en sen lunch för att sedan strosa omkring i solskenet. Kl. 19 var det samling för gemensam middag på restaurang Sam's uteservering. Det var riktigt behagligt att kunna sitta ute och äta på kvällskvisten. När vi var mätta och belåtna återvände vi till hotellet för att titta på höjdhoppsfinalen och Mondos världsrekord. Dag 2. Efter frukost gick vi i samlad tropp till båten Ådalen III. Kl. 11 lämnade vi kajen.



Vi blev nu serverade en skärgårdsbuffé dvs sill och lax i olika skepnader samt kött, sallader, bröd och ost. Allt var mycket vällsmakande. Färden gick upp till Höga kusten bron där vi vände tillbaka mot Härnösand. Turen varade i 4 timmar och solen sken hela tiden. Det bjöds även på underhållning av en trubadur. En mycket trevlig tur.



Åter i Härnösand var det bara att äntra bussen får återfärd mot Jämtland. Vi gjorde ett fikastopp på Älggårdsberget i Bispgården, kaffe och macka. Efter en mycket trevlig resa var vi tillbaka i Lit ca 19.30. Vi tackade Carina och Anette som tillsammans med Annelie ordnat denna trevliga resa. Nästa sammankomst blir surströmming på Hårkvallen i Lit fredagen den 30 augusti kl.16.

Text Erna Aschenbrenner Foto: Inger Jonsson