

## Aprilvandringar 2024

# Våren har dansat Jänka med oss denna veckan, men nio tappra seniorer besegrade Bergastigen ändå!

Torsdag den 4 april

Natten hade sänkt temperaturen under nollan. Ett pudertjockt snölager hade singlat ner över Ijungbytrakten och även nått Bergabygden.

Nog har väl aprilsnön besökt oss under tidigare vårar, men just idag behövde vi ha både mössor och vantar på. Visserligen vet vi ju att de halvt utslagna knopparna, likväl som liljor och halvutslagna tulpaner klarar av lite kyla, men ändå.

"Mor i stugans kloka ord om att vi ska gå med strumpor och skor för att undvika snuva" följde vi så klart utan invändningar.

Bergastigen klarade vi av utan några intermezzon. Vi fikade under tak vid golfbanan och åter vid Slussen kunde vi på våra telefoner notera att rundan var lika lång som vid tidigare promenader.

Nästa torsdag har vi sol och vårvärme då vi träffas vid bibblan kl 09.00!

/Ove









# Blåsippejakt i Ramsås

Vandring till blåsipperiket

Torsdag 11 april, efter en blåsig dag var vi 16 vandrare som trotsade SMHI:s regnprognos, regnet märkte vi inte mycket av.

Vi tog oss till Tjurkö kvarn som renoverades så sent som oktober 2023 är här hembygdsföreningens stolthet. Den anrika kvarnen ligger i en vacker natur där Lilla Helgeå delar sig i flera kanaler och vattnet forsar fram och så småningom ut i sjön Möckeln. Vi var lite för tidigt ute här, för varje år ordnas det en kvarndag då man maler råg, i år är kvarnfesten den 10 maj. Vi lämnade de vackra valvbroarna och tog oss förbi sommarstugorna som ännu är i vinterdvala. Fortsättningen ut över åkrarna där vi kunde konstatera att det var rejält med gäss, alltså vita gäss på sjön i det fortsatt blåsiga vädret.

Det finns en del vitsippor utmed vandringsleden, dock var de väldigt blygsamma i den svala temperaturen och endast knoppar visade sig.

Ramsåshuvuds naturreservat har en rik flora och fauna. Ett antal rödlistade arter är noterade här. Man kan se mindre hackspett samt fiskgjuse och lärkfalk som häckar i området. Helge ås vattensystem är också ett av Sveriges viktigaste områden för fiskarten mal.

Väl framme och vandring på Blåsippestigen kunde vi konstatera att antalet blåsippor var de flesta vi sett på flera år. Jägarna har varit duktiga och skjutit av vildsvinen som gärna bökar omkring bland blåsippornas rötter och blåsipporna får chans att föröka sig igen.

En fika smakar alltid bra i naturen oavsett lite blåst och givetvis så sjöngs obligatoriskt "Blåsippan ute i backarna står" innan återfärden anträdde genom granskogsdungar till kvarnen. En runda på 6 km.

Nästa torsdag samlas vi som vanligt vid biblioteket kl 9,00 för resa till Vedåsa. Välkomna!

/Karl-Erik























# Vandring i vitsippeland

Torsdag 18 april var resmålet Vedåsa naturreservat med 25 vandrare, för att beskåda alla vitsipporna. Morgonen var lite kylig och detta gjorde att de blyga blommorna inte helt slog ut för att visa sin praktfullhet.

Vedåsa naturreservat är ganska nytt och beslutades så sent som 2005. Det har en landyta på 170 ha och 198 ha vatten och våtmarker. Naturreservat skapas och beslutas regionalt av länsstyrelserna i respektive län, medan nationalparker beslutas av regeringen.

Helge å, Agunnarydssjön och norra delen av sjön Möckeln ingår i reservatet.

Vedåsas vattenområden har stor betydelse för djurlivet och inom reservatet finns såväl fågelarten mindre hackspett som fiskarten mal, båda hotade arter.

Vi vandrade på Karl-Oskars stig. Stigen är ett minne till en tidigare ägare av reservatsmarken. En dag som bjöd på olika väder, ingen vind, Möckeln låg som en spegel, vi hade sol och dessutom en lätt hagelby efter fikastunden. Är man en flitig vandrare så blir man belönad, idag kunde vi premiära Lena Gustafsson som vandrat med oss 50 ggr, bra jobbat. Inte nog med detta firande, vi kunde även hurra för Yvonne Holmqvist som nyligen fyllt jämnt och Sven-Arne Borg som fyllde år denna dag.

Strandlinjen är fortfarande hög och vi fick välja att vandra en sträcka på Pers stig istället. Vedåsavandringen går igenom vacker lövskogsnatur och är härlig runda, den snart sällsynta enbusken kantade vår stig. Dock kunde vi se att det fortfarande är mycket uppbökat av vildsvin på de öppna grönytorna.

Efter 5 km var vi åter vid startpunkten. Nästa torsdag går resan till Vällingasjön.

Samling vid biblioteket kl 9,00.

Välkomna!

/Karl-Erik



















# Rundvandring i Sjöriket

Torsdag den 25 april.

Tjugosju seniorer infann sig vid Vällingasjöns parkering. "Detta kallar jag sjöriket", sa Rolf, "Förr brukade jag ta mitt första vårdopp här". Visst kommer jag ihåg detta, tänkte skribenten och lät minnet vandra tillbaka ett flertal år.

Om Vällingasjön, kan man läsa på spöfolkets webbsida:

Ett Put and Take-vatten norr om Ljungby. Vällingasjön är öppen för fiske 1/5-31/3.

Det är en källsjö och naturen runt omkring bjuder på ett rikt djurliv. Vi har två vindskydd med möjligheten att grilla under tak, ifall en regnskur kommer. Vi planterar kontinuerligt i fisk efter antalet sålda fiskekort. Oftast ser du vaken och har möjligheten att få en fisk på torrfluga. SFK Spöfolkets medlemmar är dagligen ute vid sjön och kan ge råd om var fisken brukar hugga. I sjön finns regnbåge, abborre, gädda, mört och sutare.

Där ser man!

Sjön låg helt öde. Dimman som i tidig otta legat nere vid roddbåten, lämnade i tysthet platsen åt oss. Inte ville vi störa lugnet, så vi begav oss iväg i en lång rad på stigen upp på skogsvägen, som leder mot Lagaån.

Karl-Erik, vår ledare, stannar alltid upp vid lämpliga platser och förevigar situationen med ett foto. Vi som ibland kommer lite efter får då en kort paus och tar till oss viktig färdinformation.

Vi tog oss utefter ån upp mot Svenskasjön och därefter den branta stigen ner mot vägen. Härifrån är det inte så långt till utgångspunkten där kaffe och smörgåsar väntar.

Efter fikastunden kallade Karl-Erik oss samman. "Vi har en viktig uppgift att förrätta! Gerd Jung har idag vandrat med oss 150 gånger. Det är helt rätt att hon ur Britt-Ingers hand får emottaga den tråkåsa hon så länge har längtat efter". Gerd verkade mycket nöjd över att få kåsan och vi åskådare gav henne en varm applåd.

Nu hade vi bara rundan runt Vällingasjön kvar innan dagens rutt var avklarad.

Nästa torsdag bär det av till Kojtet på andra sidan Vislanda. Vädret ska vara mycket varmare och björken lär då vara utslagen.

Vi träffs vid bibblan kl 09.00 som vanligt. Välkomna!

/ Ove



















