

Augusti och septembervandringar

Vedåsa i augusti

En vandring i den vackra naturen i reservatet i Vedåsa är svår att stå emot. Vi var 21 vandrare som hade mött upp i den soliga och varma dagen för att njuta av brittsommaren i slutet av augusti.

Ekskogen utmed Karl-Oskars stig är nästan magisk även utan blåsippor. Vi konstaterar att vildsvinsstammen åter har ökat genom mycket bökande bland ekens rötter, även på betesmarkerna har torvorna vänts upp.

En härlig sjöutsikt utöver Möckeln väntade oss vid sandstranden där vi avnjöt var fikarast och ”senaste nytt” ventilerades. Dags för uppbrott, men först ville Kenneth berätta historien om hur ett samhälle får sitt namn. Kung Oskar II åkte med lokförare Ryd på smalspåret förbi Ljungby mot Ryssby. Vid en anhalt stod människor och väntade och då sade kungen till lokföraren ”Tuta Ryd”. Så kan det bli när ett samhälle får sitt namn.

Vi saknade lingon och kantareller trots mycket ris och naturliga förutsättningar.

Vedåsavandringen är en av de kortare och vi fick ihop 5 km denna dag. Nästa torsdag blir det vandring ”Gölsjörundan”.

Samling vid Biblioteket kl 9,00 eller Finnstugan kl 9,15

Välkomna!

/Karl-Erik













Gölsjömyren

Vi har kommit in i höstmånaden september, temperaturen får oss tro att det är mitt i sommaren. Vi har ju haft värmerekord dagen innan och det lovas lika varmt idag. Detta stoppade inte 14 SPF-are att vandra 8 km.

Vandringen som vi kallar Gölsjömyren är något längre men den är mycket lätt, mestadels på grusade vägar. Vi tog hänsyn till temperaturen och gjorde flera stopp för intag av vätska. Ett av stoppen blev vid Rokullen där vi imponerades av den jättestora eken i vägkorset, tänk om detta träd kunde berätta vad som passerat där genom åren. Gölsjömyrens naturreservat ligger i ett stråk av våtmarker, som sträcker sig från sjön Flåren i norr till Vissle myr i söder, en sträcka på cirka 3,5 mil. Myren har bildats genom igenväxning av en forntida större sjö. Den lilla Gölsjön i reservatets mitt utgör en rest.

Vi har under åren fikat vid informationstavlan, där bordet snart har sett sina bästa dagar men det är alltid lika gott att fika ute i naturen. Mellan fikaplatsen och Roteminnet finns en ättestupa en liten bit från stigen, inte så märkvärdig men ett minne av forntiden då gamla och orkeslösa kastades nedför stupet.

En kopparorm trivdes i värmen och vi var överens om att inte någon sett en huggorm denna sommar. Nästa torsdag vandrar vi Bergastigen, samling kl 9,00 vid biblioteket eller 9,15 vid Slussen i Lagan, Välkomna!

/Karl-Erik









En promenad på Bergastigen

Vi skrev den 12 september.

Morgontemperaturen hade sjunkit betänkligt. Vi som varit vana denna september att vakna med 20 gradig morgonluft, fann oss omgivna av 4 graders atmosfär. Hu, bäst att ikläda sig höstdräkt!

Vi räknade oss i seniorskaran till 17 vandrare. Bergastigen är en väl avpassad vandringsrunda och med Bengt i täten fann vi oss i ett huj vid första hållplatsen. Utmed den 7 meter djupa bäckravinen finns Sveriges enda skywalk. Den sträcker sig fem meter rakt ut över ravinen. Ser ni att den liknar en truck med lastarmar rakt fram, sade en i gruppen. Det är faktiskt en truckdesigner som ritat denna skywalk!

Utefter västra delen av stigen går vi mestadels på en ås och härifrån ser vi hur samhällets företag etablerar sig i ökad omfattning.

Det dröjde inte länge förrän vi befann oss vid golfklubben. Flera av våra golfare fann att aktiviteten bland övriga golfare hade kommit igång, men här fanns gott om plats för oss att intaga fika.

Efter rasten bar det iväg över kyrkan och utefter kanalen ner till kraftverket. Visst är det vackert att vandra utefter Lagaån och skogen ner mot den rörliga bron. Den bro som rör sig i sidled för varje steg man tar. Efter ytterligare en stunds vandring fann vi oss vara tillbaka vid utgångspunkten, Slussen i Lagan.

Någon sa att vi gått över 6 km idag. Min glädjemätare visade på 7 km, men det får man ta med en nypa salt.

Nästa torsdag går vi från och till Ängaladan utanför Agunnaryd. Där väntar oss kanske får och bordercollies, vem vet?

Vi startar som vanligt från bibblan kl 09.00.

Välkomna!

/Ove





Var det sista sommartorsdagen detta år?

Byvandring i Agunnaryd

Denna vackra septemberdag blev en dag att minnas. Det var ju ett år sedan sist som vi gästade byarna Älmtåsa, Romarehyltan och Stockhult. En alltid lika trevlig runda, denna gång medsols.

Vi försöker om möjligt att växla färdriktning varannan gång, man ser ju naturen på lite olika vinklar då. En lite kylig morgon utgick vi från Ängsladan och fick uppleva höstens färger. Det brukar finnas får och vallhundar som tränar på fälten vid ladan, ett kul inslag men idag var det lugnt där.

Det finns många sätt att sälja sina blommor, man kan öppna en blomsterbutik/gårdskiosk med utbud av både blommor och ägg, trevligt inslag utmed vägen.

På ett förslag valde vi att stanna halvvägs och fika i en solig vägslänt, där blev det många gamla minnen ventilerade. Det tråkiga är att det finns ett antal ödehus utmed rundan, ägarna borde ju i alla fall klippa gräset även om vildsvinen bökat upp här och var.

Det finns en pittoresk trädprydnad, en vril vilket är en masurutväxt på en av björkarna, den liknar en liten björnunge på väg uppför stammen.

Väl tillbaka hade vi vandrat 6 km.

Nästa torsdag vandrar vi i naturen vid grillplatsen i Bräkentorp. Samling som vanligt vid biblioteket kl 9,00 eller vid grillplatsen kl 9,15.

Välkomna!

//Karl-Erik

Sista fotot nedan visar en utslagen vitsippa. Även växterna har svårt att hålla ordning på årstiderna numera.

/Lena









Septembervandring i Bräkentorp

Denna sena septembertorsdag, när det talats om regn från söder så sökte vi oss till grillplatsen i Bräkentorp. Hur, var, skulle vi gå idag? Den gamla väl ingångna 8:an blev återigen vår stig. Men hur blir det med regnet, SMHI har ju varnat för regn idag.

Vi såg en disig sjö där det blev traditionell fotografering vid "Rolf's" sten innan vi fortsatte mot gården Stensjöholm. Här möttes vi av den lilla ponnyn som tydligen hade sin förmiddagsfika, hade bara intresse av att tugga hö. Vi förevigade oss med den lilla hästen med ett gruppfoto. Under vandringen hjälptes vi åt att hitta de små kantarellerna som vaknat till liv efter regnet de sista dagarna, det blev säkert en god kantarellmacka för vår webmaster i kväll. Markägaren upplåter så att en del betesdjur håller landskapet öppet, elstängslen över vägen utgör ett visst hinder för passage. Men gentlemanen Berndt som trots några uppiggande elstötar öppnade upp och gjorde passeringen enkel.

Vi kom fram till grillplatsen utan en droppe regn. Kafferasten i det gröna smakar alltid gott. Men plötsligt ser vi en man falla på knä, vad händer? Mekka ligger inte i rätt riktning för en bön. En leende Berndt förklarar att på bordet där vi fikade tydligen en fågel lämnat ett avtryck som fastnat på hans jackärm, så bara ner på backen och torka av fågelbajset.

Nu kom den första regndroppen strax innan vi begav oss iväg på del två på norra delen av vandringen. På med regntäta kläder så löser sig allt. Vi blev begeistrade av alla röda flugsvampar som var ett färgglatt inslag på stigen. Vandringen denna dag är ganska lätt, inga sugande backar och det är många vägar där man kan gå i bredd och samtala. Man kan då säga att 8:an som är 8 km, blir en dubbelåtta.

Nästa torsdag blir det vandring vid Vällingasjön.

Samling som vanligt vid bibblan 9,00 eller vid startplatsen 9,20.

Välkomna!

//Karl-Erik









