

Majvandringar 2024

Vårvandring i rekordens tecken

I den ljumma vårvinden 2:a maj var vi 30 st SPF-are som vandrade runt Mellanssjön i Vislanda.

I Vislanda har man ett mycket välordnat område med flera olika lättvandrade leder av varierande längder som passar alla. Vi vandrade på gamla kyrkovägen fram till den gamla stenbron vid Prästahålan. På östra sidan kom vi i kontakt med ett område med döda granar. Undertecknad informerade om de insekter, den 8-tandade granbarkborren och även den dubbelögda bastborren som båda orsakar skador på skogen för mångmiljonbelopp varje år. Sjön har tidvis varit mycket förorenad då Vislanda under en tid släppte ut sitt avlopp här, men numera är det återigen möjligt för att ett bad.

Sjön är unik eftersom det inte finns någon byggnation här. I sjöns norra ände och utlopp finns en träbro över kanalen. De stensatta sidorna vittnar om att här en gång funnits dammluckor. De byggdes på 1890-talet av godsägare MacKey på Oby för att reglera sjöns vattenstånd. Dammluckorna slutade förmodligen att vara i funktion på 1920-talet och de sista resterna försvann på 1950-talet.

Efter att vandrat knappt 5 km kom vi fram till grillplatsen på västra sidan och nu smakade kaffet alldeles utomordentligt gott.

- Dagens vandring gick i rekordets och jubileumets tecken. För det första var vi 30 vandrare, nytt rekord!

- Vi kunde gratulera Ove Finnhult som gjorde sin 250-de vandring och vi konstaterade att det var på dagen 11 år sedan Ove började med sin SPF-vandring. Hustrun Lena har under åren deltagit några fler gånger.

- Vi gratulerade även Bengt Örning som vandrat med oss 150 torsdagar sedan hösten 2019.

BRA JOBBAT båda två.

På hemvägen kom vi fram till utsiktspunkten där en rejäl bänk fick provsittas i omgångar. Den hade placerats här till minne av Bo Rydström en eldsjäl för detta naturområde.

Vår runda blev cirka 6 km.

Nästa vandring blir i samband med SPF-s gökotta i Bräkentorp den 16-e maj. Avresa från biblioteket kl 9,00 och start vid grillplatsen 9,15.

/Karl-Erik











Åttan i Bräkentorp lockade sjutton seniorer

Vandring efter gökottan.

Efter en tidig morgon med grillad korv och och väntan på göken, så var det dags för de trogna vandrarna att ge sig ut i naturen kring Bräkentorp.

Vi var 17 st som njöt av den härliga vårgrönskan och det varma vädret.

Välkomna fram i täten, Ove och Kjell, sa Karl-Erik. Det är dags för er att bestämma takten!

Kanske blev farten lite lugnare härefter, men vi missade i alla fall inte "Rolfs sten", Den vy man har från densamma har alltid Rolf Hallberg prisat som den vackraste i Bräkentorp. Denna dag fick Ove kommendera fram de äldsta vandrarna, att posera framför nämnda sten. Sig-Britt, Lena, med Roxy och Karl-Erik fylkades kring stenen och det blev en "pangbild", med hjälp av kanonfotografen Kenneth.

En annan bild kom sig av att Ljungby kommun satt upp skyltar för att informera om att det kan finnas lösa betesdjur i området. Föreskrifter angående detta måste ju delgivas alla besökare!

Den sedan många år traditionella "Åttan" var dagens tur med sjöutsikt och fotomotiv.

Efter fika var vi några som avverkade den norra delen. Vid torpet träffade vi ett par, två Malmöbor som har sitt sommarställe här. De kände igen oss sedan tidigare vandringar och ville gärna språka med oss. De har varit på bild i Facebook i samband med tidigare vandringar. Deras son var på plats och hjälpte till med vedhantering.

Vi summerade ihop till 8 km i solsken.

Nästa vandring blir Högarörsrundan. Avresa från biblioteket kl 9,00

Välkomna!

/Karl-Erik och Ove











En runda från Frysebo till Högarör, Kånna och tillbaka

Torsdagen den 23 maj var en av de varmaste hittills i vår. Inte kände vi någon kyla, trots startpunktens namn, Frysebo. Var ligger detta någonstans frågar sig säkert många Ljungbybo? Om man tar sig till Kvånjarp och följer vägen söderut mot Kånna hittar man en liten parkeringsplats. Här har du Frysebo.

Vi begav oss härifrån utefter en stig genom skogen som leder åt nordväst. Under kraftledningarna blommade vårginsten vackert gul, men jag tror att kameran blev bländad av prakten, varför bilden ej kom på plats nedan.

Vi kom ut på grusvägen som går från Skinnarna ned till Kånna, just där Lagaån krombuktar sig. Här finns en grillplats med stockar som sittplatser, precis lagom för oss att intaga fika vid.

Idag tycktes Ljungbys högsta punkt Högarör vara alltför brant att klättra uppför, varför återtåget utefter landsvägen blev alternativet. Utefter grusvägen mot Kånna finns en avtagsväg som leder tillbaka mot Frysebo. Den ligger vid gården som i folkmun fått ett namn jag ej kan återge här.

Vi var elva Seniorer och sträckan mätte i genomsnitt 6 km.

Nästa vecka går marschen i Hölminge med fikarast hos Elizabeth och Lars-Gunnar vid "Betelviken". Det blir finalen denna vår!

Vi möts som vanligt kl 09.00 vid bibblan!

Välkomna!

/Ove







Våravslutning i Hölminge

Hur ska vädret bli idag, ska vi ta regnkläder eller ska vi lita på vårt regnfria torsdagsförmiddagsväder? SMHI har ändrat sig flera ggr men denna dag hade vi återigen tur, vi förblev torra hela dagen.

Det blev en glädjande stor uppslutning, 28 st hade hörsammat att komma ut till Bolmens vackra strand i Hölminge.

Två olika längder erbjöds, den korta ca 3 km och den längre som gick österut upp i skogen var ca 7 km. Vi fick lite guidning vid starten eftersom det är flera i gänget som har sina stugor/hus här, trevligt inslag.

I den djupa granskogen fanns det plats för att ventileras många personliga tankar innan vi så småningom kom fram till PilaKull. Vad vore mer passande än att vår konstnär Kjell berättade historien om trollkärringen i Pila kull som spann lin till en bondhustru i Hölminge. Som tack ville trollet att byborna inte skulle odla lin i byn. Troll tål inte lin. Naturligtvis sådde folk lin det värsta de kunde.

Vi kom tillbaka till stranden där vi startat och minsann hade Conny och Ulf tänt grillen lagom att värma korven som vandringsledaren idag bjöd på. Det blev ytterligare en överraskning då Eva dukade fram rulltårta med jordgubbar som dessert, en trevlig avslutning på kaffestunden.

Nu begärde Åsa ordet och framförde vandringsgängets tack för vårens vandringar dels till undertecknad och dels till Ann-Christin och Kenneth som tacksamt hoppar in när undertecknad ibland har förhinder. Tack till gruppen framfördes och lite information om vad som sker framöver.

Berndt undrade om intresse finns för en resa till travet i Halmstad. Karl-Erik informerade om en vandring på Hallandsåsen, nämligen Postrånevandringen.

Stort tack till Elizabeth och Lars-Gunnar som initierat den nya rundan.

Nu tar vi sommarledigt och startar igen den 15 augusti.

Trevlig sommar!

/Karl-Erik









