

## SPF Seniorerna Markaryd

genomförde 3 olika resor i vårt projekt "Tillsammans 2024". De 3 resorna gick i och lite runt Markaryds kommun under juli månad. Resorna var gratis för alla pensionärer i kommunen. Det var med bidrag från Socialstyrelsen som SPF Seniorerna Markaryd kunde arrangera dessa resor. Alla 3 var fulltecknade.

Första resan avgick den 4 juli från Strömsnäsbruk via Markaryd till Sågindustrin i Ekeryd, som är ett familjeföretag. Företagsledare Leif Nilsson guidade oss runt på sågverket, som idag är en välutvecklad industri. Leif har sedan barndomen älskat att flyga. Hans dröm har varit att ha en egen landningsbana. Mycket riktigt drömmen blev till verklighet och den 20/7 blev det stor invigning av "Eklanda" flygfält. Efter ett intressant studiebesök fortsatte resan till Skeensgården i Vivljunga för eftermiddagsfika med hembakat och en pratstund. Nästa resmål var Fiskodlingen i Trälshult. Ägaren Martin Ahlström guidade oss runt de olika dammarna. Fiskodlingen är välbesökt av både svenska som utländska turister. Efter många intryck begav vi oss åter mot hemorten via Sjöaryd och dess historia.

Resa nr 2 den 11/7 gick till många intressanta platser. Den började i Nibeland, där det byggs mycket. Därefter reste vi mot Ulvared och de industrier som finns där. Bäverdammen i Hulabäck och Berg passerades och de märkliga dödisgroparna vid Hannabadssjön, innan vi vände busssturen i Skåne vid flygfältet i Skånes Fagerhult. Sedan passerades byarna Hylte, Oshult och Skiphult. Därefter körde vi till Gräddhyllan där vi fick goda bakverk med kaffe. Snart var det dags att fortsätta resan med vår duktige guide Lars-Inge. Sedan anlände vi via Kvarnaholm och Strömsnäsbruk till Markaryd där nöjda resenärer hoppade av bussen.

Resa nr 3 den 23 juli började med en guidad rundtur genom våra industriområden. Vi gjorde en liten tur till Majenfors för att titta på kraftverket. Fikat intog vi på Kvarnen i Knäred som har vackra omgivningar. Resan gick vidare till Knäreds övre och nedre kraftverk, flera av de nuvarande kraftverken kommer att försvinna då ett nytt ska byggas i Bassalt där det ska sprängas en tunnel 20 meter under jord där vattnet ska ledas till kraftstation Knäred nedre, där det kommer att ha sitt utlopp.. Vi fortsatte vidare på den gamla riksvägen till Sjöared och tittade på minnesstenen över freden i Knäred som slöts mellan Danmark och Sverige den 20/1 1613. En intressant resa i våra närliggande områden som vi kanske ibland glömmer bort. Det var 3 mycket uppskattade resor.