

Då var det dags igen att resa ut med Lotta och SPF. Den här gången var det Norditalien som var målet. Tidig morgon dag 1 till Köpenhamn och incheckning mot Milano där vår buss och chaufför hämtade oss. Första stoppet var den charmiga orten Brescia där vi fick lokal guidning, bland annat pågick där biltävlingen Mille Miglia med gamla trevliga bilar. Därefter for vi till vårt hotell i Ora. Sol och fint väder hela dagen.

Dag 2. Nu var det tid att se Dolomiterna som var helt fantastiskt med sina fina bergstoppar. Bland annat så åkte vi kabinbana till Sass Pordoi 2.950 meter upp. Där var det kallt, snö och disigt så tyvärr ingen bra utsikt. Men under turen såg vi flera mäktiga toppar som kända Marmolata. Vi åt en god lunch i Canazei och naturligtvis en god kopp kaffe efter maten, som man måste i Italien. Denna dag var bara så mycket underbar natur med berg, vinodlingar och blommor. Ja, helt enkelt tjusigt!

Dag 3. Blev det vinvägen med vinprovning på Cantina Endrizzi där den trevlige unge ägaren bland annat berättade att de hade kontakt med svenska Åkessons och att han själv hade svenskt påbrå. Goda viner och en fin vingård. Efter en god lunch i Caldaro åkte vi uppåt igen med Mendelbahn och fick denna gång njuta av vackra utsikter. Efter kvällens middag blev det dans och musik för de som ville och kunde.

Dag 4. Var det tid för Gardasjön, så vacker!! Vi hade 2 trevliga guider som tog oss på en vandringsstrapats. Sol och varmt men ganska "svår" terräng, för vissa i alla fall. Jag och några till vände om och gick tillbaka till Riva del Garda där vi tog en kall öl eller glass. När de som gått hela vägen upp till utsiktsplatsen kom tillbaka hade vi alla lite egentid för lunch. Sedan åkte vi till en Azienda i Garda. Aziendan får varor från olika odlare och gör vin, olivolja och annat gott i gott gott. En mycket trevlig vinprovning, generöst av allt. Nu checkar vi in på hotellet i Zan Zenò där vi alla fick rum med en fantastisk utsikt över Gardasjön!

Dag 5. Åker vi till byn Garda och besöker en typisk italiensk veckomarknad. (De flyttar runt till olika byar hela veckan). Vilken marknad: mat, frukt, skor och kläder. Jag tyckte det var fin kvalitet på det mesta. Därefter besökte vi en liten ort som hette Lazise som låg innanför gamla vackra murar. Där åt vi en god lunch. Fortfarande varmt väder! Vi hann även med ett besök på en vingård i Bardolino. När vi kom till hotellet var vi många som tog oss ett bad i poolen före middagen. Rolands fru Karin agerade vattengympainstruktör! Kul!

Dag 6. Med hemresa. Vi stannar till i den charmiga staden Sirmione, efter en rundtur äter vi en god lunch. Därefter går bussen till Milano och flygplatsen. Vi hade lite otur när vi skulle lyfta då det blev oväder med så mycket regn och blåst att planet fick stå på startbanan och invänta bättre väder. Ovädret gick dock ganska snabbt över och vi kunde lyfta mot Köpenhamn. Väl där väntade vår buss som tog oss hemåt. Om vi inte räknar det oväntade ovädret i Milano så har vi haft jättebra väder alla dagarna. Sol, varmt och skönt.

/Lena