

Odensala SPF

Referat studiebesök Odensalakyrkan 2024-10-30

För många i vår förening utgör Odensala vår hembygd. 30 oktober 2024 fick vi lära oss mer om denna vid vårt besök i Odensalakyrkan. Vår ciceron var Ulla Fahlander, auktoriserad Östersundsguide som för detta tillfälle fördjupat sig särskilt kring vår stadsdel Odensala och även kring kyrkan.



Ulla lotsade oss igenom historien med de 9 gravhögarna i västra Odensala och hur nuvarande västra och östra Odensala bebyggdes under medeltiden och fick sitt namn av asaguden Oden. Byn bestod av stora bondgårdar och var år 1568 den näst största byn i Jämtland (störst var Klövsjö).

När Gustav III år 1786 grundade Östersund skänktes en av gårdarna till Östersund, tidigare hade allt tillhört Brunflo socken. 1918 överfördes de resterande stora Odensalagårdarna till Östersund.

Konstnärsgården från 1800-talet och IOGT-lokalen är några av de få byggnader som bevarades när villabyggandet påbörjades på 1960-talet. Tavelbäcksskolan byggdes 1921 men hette Odensalaskolan fram till 1971. När sedan området kring Odenhallen med bl a loftgångshusen byggdes var detta en del av det miljonprogram som uppfördes i många städer. Men visst tyckte man att det var långt från stan!

Under 1970-talets byggboom byggdes villor och radhus på bärvägarna och fågelvägarna, hälsocentralen invigdes 1975. Sedan dröjde det till 1995 när radiohuset stod klart, arkitekt var Bo Gunnar Dahl, ÖP-hallen blev färdig 1998. År 2010 började förtätningen vid Lingonvägen när tomma markytors togs i anspråk till flerfamiljshus. 2013 - 2015 har sedan Odensala ängar bebyggts med radhus och flerfamiljshus. I fd Lillsjöskolan bedrivs nu enbart fritidsverksamhet för åk 3-5 och en ny förskola, Lillsjöns förskola har ersatt Luktärtan i skogsbrynet vid Tranbärsvägen. Storsjöskolan har byggts ut och genomgått genomgripande förändringar samt bytte namn till Odensalaskolan när den invigdes år 2023.

Lillsjön och Odensalakärret är numera naturreservat. Ta gärna en promenad runt Lillsjön och passa på att vila en stund på den uppvärmda bänken! Andra sevärdheter är arboretum mellan nuvarande Odensalaskolan och Odensala ängar. I slutet av 1990-talet fick elever vid dåvarande Storsjöskolan i uppdrag att plantera ovanliga barrträd. Dessa har nu vuxit upp och utgör ett trevligt inslag i landskapsbilden. Hur många vet att området med brant sluttning ner till Storsjön från Odensalakärret heter Kalkan!

Odensalakyrkan är en av Östersunds församlings fem kyrkor. Den träpanelade kyrkan ritades av arkitekten Jörgen Grönvik och stod klar år 1985. Kännetecknande är de ljusa färgerna och de tre bildsviter som stockholmskonstnären Arne Isaksson målade. Silversmeden Kerstin Öhlin-Lejonklou har gjort dopfunten och altaruspsatsen.

Margareta Andersson, diakoniassistent i Odensalakyrkan berättade om de olika verksamheter som bedrivs i kyrkans lokaler. Medan vi sedan kalasade på kaffe med dopp ringlade samtalet vidare kring upplevelser och minnen från denna vår hembygd.

Nästa medlemsmöte är måndag 11 november när Leif Landin besöker oss och berättar radiominnen bla från, ja just det: radiohuset i Odensala.

Angela Alverlind