

## Referat från resan till Döda Fallet och en musikalisk fantasi den 26 juni 2024

På en av juni månads varmaste och soligast dagarna, klev 50 seniorer på Ärs'nbusan med slutmål Döda Fallet och en musikalisk fantasi om Lapp-Nils.

Eftersom det var premiär och föreställningen började inte förrän kl 19.00 hade vi gott om tid. Efter att bussen plockat upp glada seniorer i Nälden, Krom, Dvårsätt och Ås satte Rasmus, vår duktiga chaufför med van hand in riktningen mot Hammarstrand. Väl framme steg vi av vid Hotell Hammarstrand där vi blev serverade en välsmakande buffé med mycket gott på. Tid fanns också för en stunds vila i trädgården innan färden gick vidare mot Döda Fallet. Väl framme fanns även här tid för de som orkade att ströva omkring i omgivningen vid fallet. Där det finns förträffligt fina trappor och spångar att promenera omkring på.

Kl 18.30 var det dags att inta våra platser på den unika vridläktaren som denna dag var fullsatt. Tänk att sitta i kortärmat kl 23.00 en kväll i Jämtland och se solnedgången, det måste vara väldigt ovanligt.



Föreställningen bjöd på förstklassig dans och spel och publiken var med på noterna och klappade glatt med i dom fartfyllda dans och spelscenerna. Många av

låtarna som spelades är välkända musikstycken som spelas flitigt än i dag tex. Jämtlands gamla brudmarsch, i dag känd som "Jämtlandssången" efter bearbetning av Wilhelm Peterson-Berger.

Det finns mycket att skriva om Nils Jonsson, som han hette, levde 1804–1870 och på Offerdals kyrkogård finns en minnessten över Lapp-Nils, som föddes i Hallen, men som gift med Kerstin flyttade de till Offerdal, som var hennes hemtrakt. Först bodde de i byn Hållan innan de köpte ett torpställe högt upp i byn Öhnet.

Jag kan nog tala för alla i bussen att detta var en fantastiskt resa med en lika fantastiskt föreställning. Fast timmen var väldigt sen så var det ett glatt och pratsamt gäng som höll sig vakna hela vägen hem.

Kia Rydell