

Sammanfattning av allsångsträffen vid rhododendronbeståndet vid Björnsorps slott den 5 juni 2024

Vädret den här dagen var lite växlande, ömsom sol och ömsom mulet och inte så gassande varmt. Festkommittén var ute i god tid och placerade ut bord och bänkar som folk kunde sitta och fika vid. Sivert hade glömt att ta med en solhatt så han fick ta vad han kom åt, den löstagbara huvan till jackan han hade med sig, för att skydda sig mot solen som just sken starkt.



En kvart innan vi skulle börja kom de första deltagarna och gick och hälsade på oss som redan var där. De valde naturligtvis ut de bästa platserna också där de bänkade sig. Kent ordförande stod nere vid sågen och dirigerade folk. De som behövde åka



bil ända fram till platsen kunde få göra det men bilarna skulle sedan parkeras vid sågen. De flesta var pigga och gick hela vägen även med rollatorer. Det är förvånansvärt pigga seniorer i SPF Romele.



Musikerna kom också och fixade med den lilla ljudanläggning vi hade med oss dvs en bärbar uppladdningsbar högtalare. Den kopplades till en mikrofon och gitarren som användes vid sångerna. Musikerna var Kjell Håkansson och Leif Kendrin från Skurup. Det strömmade in fler och fler deltagare och vid ca 13.30 var det fullt dvs 43 personer som väntade på att få börja sjunga. Musikerna var också sugna på att spela men ordförande Kent ville hälsa alla välkomna men han stod ju vid parkeringen och väntade för att kolla om det skulle komma fler. Så vi fick vänta in honom.



Under tiden vi väntade delade Britt ut sånghäften. Men när Kent inte dök upp kunde musikererna inte hålla sig utan tyckte att vi skulle sjunga upp våra röster och det fick vi göra till "Studentsången" med anledning av den tid vi befann oss i.

Men så kom då Kent till slut och kunde hälsa alla välkomna speciellt då våra musiker Kjell med gitarren och Leif med sitt dragspel. Ja och så var vi igång. Församlingen sjöng med av hjärtans lust. Det var kända sånger i häftet så det var lätt att sjunga med tex Brevet från kolonien, Fritiof och Carmencita, Trettifyran. Så småningom blev det lite fikapaus. Då blev det också en liten aktivitet för de församlade. Gudrun hade satt upp 5 st blad med bilder på kända personer. Det gällde för deltagarna att känna igen vilka de var och ur deras namn hitta ett eller två djurnamn t ex Loa Falkman som innehåller både lo och falk.



För att kön inte skulle bli för lång fick en grupp låna en extra uppsättning bilder och satt för sig själva och knåpade på vad det skulle bli för namn. Vid rättningen, som gjordes gemensamt, visade det sig att alla hade nästan alla rätt men det var ingen tävling den här gången utan bara ett litet extra tidsfördriv.





I pausen kom även friherren på slottet, Nils Gyllenkrok, och hälsade på.

Så blev det sång igen och fågelsången överröstades klart av alla klara och starka röster som sjöng med. I den här andra akten började Leif bli uppspelt och körde egna låtar utanför manus och Kjell hade lite svårt att hänga med i alla svängar. Vi fick bli att prova på att sjunga texten till "En sockerbagare" till melodin "O sole mio".



När allt var färdigsjunget kom Kent fram och tackade för en fantastisk trevlig sångstund i en härlig miljö. Eftersom han hade glömt att köpa blommor till musikerna fick de var sin rhododendronblomma som tack. Kjell ser lite undrande ut men man får vara glad för det lilla ibland.

Allra sist kom Britt fram och bjöd in oss till "Öppen trädgård" som går av stapeln den 30 juni där hon deltar med sin fantastiska trädgård som hon fortfarande sköter.

Så var allt slut för den här gången.



Sist återstod bara att forsla bort alla bord och bänkar. Städa området behövdes inte, det fanns inget skräp att plocka.