



ÖRESUND runt med Trossöbuss



Tack
Mikael
för en
trevlig
dag och
för att du
tog väl
hand om
oss

Torsdagen den 22 augusti gjorde SPF en Dagsutflykt till Öresund

Vi besökte Arkens Konstmuseum

Lunch på Kabysen

Strövtåg i Helsingör

Text och bild: Bippen

SPF i samarbete med



Vi börjar vår resa från Ronneby
Resecentrum kl 07.00 ner mot Öresund
Vi var 57 resenärer på resan!

Vi åkte till Ekerödsrasten för att njuta av kaffe med fralla, men tyvärr, vädret var inte med oss, det regnade på ganska friskt. Vi åkte vidare ner mot Malmö där det lättat upp lite grann. Vi intog vår frukost och den satt som en smäck! Färden gick vidare över bron och vi fortsatte till Arkens Konstmuseum. Där fick vi ta del av Nutid, Framtid, Förr.

Utställare såsom Anish Kapoor, Ursula Reuter Christiansen, samt Julian Charrière var några av utställarna.

För mer information om utställare och uppbyggnad, gå in på Google, Sök Arken Museum.

Där finns information om utställare, priser, öppettider samt mycket information om området.

Hoppsan! Visst ja! Jag skulle fota idag!
Upp med kameran! Förlåt, men nu är jag igång!
Nu har vi anlänt till Arkens Konstmuseum





Bara känt folk så långt ögat kan nå. Det känns tryggt











Lite kunstverk visas nedan:



WHEN DO WE GO FROM HERE?













Häftig gatlampan



Båtmässa idag!

Lunchen intogs på Kabysen! Tre väldigt goda Smörrebröd med dryck!

Velskænket **TUBORG** *fadøl*

KABYSSEN

Spisestedet v/ SKS

En oplevelse ved vandet



ISHØJ HAVN

Lunch på Kabysen! Våldigt trevligt och glatt! Humören var på topp





Helsingör

Några utav oss strosade runt lite i
Helsingör.

En och annan flaska damp väl ner i
väskan hem!

Tiden i Helsingör blev inte så långvarig.

TACK till alla som gjorde vår utflykt så trevlig,
trots lite regn här och där, men efter regn
kommer solsken. Det är så härligt att dela
en dag tillsammans med Er