

SPF Seniorerna Vallda – Släp

Stora jubileumsutställningen i Göteborg 8 maj 1923!

Den 13 maj bjöd "lantbrevbärare" Ulf Magnusson oss SPF-are på en nostalgisk tillbakablick, baserad på ett gammalt vykortsalbum/ minneskort från 1923. Det blev en kavalkad av härliga bilder från jubileumsåret i Göteborg. Med anledning av att staden grundades för 300 år sedan, fick tre arkitekter äran att rita några klassiska byggnader runt Götaplatsen. Dessa blev bland annat Konstmuseet, Konsthallen och nöjesparken Liseberg som har fått stå kvar, men många andra utställningshallar blev redan efter fem månader rivna, vilket flera gånger påpekades med besvikelse av föredragshållaren och sannerligen hölls med av oss lyssnare.

Första fotot vi fick se var ett från nutid, nära Korsvägen, ett grönområde. Varför visa oss detta, ett fult graffitimålat betongfundament! Jo det hade varit en ståtlig fyr med utsikt över Göteborg med omnejd. Varför riva något sådant! Tanken var att allt skulle bort!

Vi serverades vackra hotellvykort med plats för tusentals gäster, restauranger för lika många, allt luxuöst men med en enda tanke att efter utställningen skulle det rivas. Här var det ingen återvinning som gällde! (Några brädlappar fick faktiskt sitt öde i sommarstugor men det mesta kasserades.)

Vad var då tanken med detta imponerande projekt? Till 300-årsjubileet skulle nordisk skaparanda visas för världen. Man har beräknat att 4,2 miljoner besökte Göteborg under dessa fem månader men staden som hade ca 400.000 invånare totalt, gick med en enorm förlust. 4 miljarder kronor! Av dessa 161 dagar var 111 dagar "Göteborgsregn"!

Vad har vi kvar av härligheten? Jo, förutom de ovan nämnda har vi Botaniska trädgården, Naturhistoriska museet, Slottsskogen och lite till. Vi fick visa upp nordisk skicklighet i konstruktionsteknik som tåg, båtar, bilar, LM- Ericson och "Cloetta"!

Vi kan också stoltsera med att geniet Albert Einstein var här och föreläste på Liseberg! Vår föredragshållare undrade slutligen lite humoristiskt hur många det var som hade förstått österrikiskt tungomål.

Samtidigt med dessa utställningsfoton där det sista fotot åter var det graffitimålade fundamentet passade hantverksgruppen i SPF att visa upp sina alster i entrén. Mycket fiffigt!

Tänk 8000 sittande gäster kunde "utfodras" 1923. Denna dag serverades vi 80 närvarande lika galant av våra värdinnor med gott kaffe och tekaka.

Mona Sundborg

PS! Vilken upplevelse det måste ha varit för göteborgare detta välsignade år 1923. Min pappa berättade med strålande ögon att han hade åkt linbana från Näckrosdammen till Liseberg! Han var då 18 år.