

En geografisk, musikalisk resa genom Halland.

Detta tema serverades oss SPF-are i Vallda -Släp den 26 augusti i Släps församlingshem.

Vad har Falkenberg, Halmstad, Onsala och fler halländska städer eller orter gemensamt? Svar; välkända låtar från Halland. Detta fick vi veta och höra av Mats Börjesson, organist, artist och speleman, som med personlig touch kåserade och sjöng låtar från elva orter i vårt kära Halland, som Selma Lagerlöf tyvärr glömde bort i sin geografibok om Nils Holgerssons underbara resa i Sverige.

Eftersom dagens ”musikant” är uppvuxen och fortfarande bor i Halland fick vi följa hans personliga resa, från Frillesås med Alf Robertssons låt ”Ge mig blommor mens jag lever” till Janne Lukas ” Växeln hallå, hallå” från Onsala, hela tiden med Hallands karta i blickfånget och med noggrant inprickade platser.

Undrar hur många som visste att melodin till bröderna Herreys vinnarlåt ”Gyllene skor” hade sitt urprung på Stormgatan i Varberg av Torgny Söderberg?

Välkänd är väl emellertid Alf Hambes ”Orgeln på vinden” och då är det Steninge som gäller. Det blev låt av Per Gessle, Halmstad och allsång på ett medley av Lasse Dahlkvist, vars farfar hade bott i Vessigebro.

Ja det blev en rejäl rundresa men jag saknade Blå visa av Ingela Strandberg från Grimeton, poet, dramatiker, journalist och musiker, i år fyllda 80.

Avslutar med några av henne ord, något dagens tema också innehöll:

”Och det jag tänker på kan ingen nå. Än går blodet runt, än så lever jag. Jag finns här just nu, en sommardag!”

Mona Sundborg