

I början på vackra månaden maj gjorde vi i SPF Seniorerna Vallda-Släp en trevlig bussresa till några resmål i Skarabygden. Efter starten i Vallda och Kullåvik tog vi oss fram genom ett trafikfyllt Göteborg till E20 och vidare upp till ett cafe Deli Deli i Alingsås, där det vankades kaffe och fralla. Därefter fortasatte vi upp till den lilla staden Skara med den stora domkyrkan, där vi fick intressant guidning.

Under medeltiden blev Skara inte bara centralort för kyrkan, utan även för kungamakten. Då var orten en "storstad" med runt 900 invånare. Skara domkyrka har anor från 1100-talet, men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. De vackra glasfönstren med bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Efter Skara fortsatte vi vår resa mot Åsle Tå vid Kolaforsen strax utanför Falköping. Där fick vi en innehållsrik guidning genom den lilla gatan med sina små välhållna rödmålade hus, som tidigare varit till för fattigfolket. I denna idyll fanns även en ljus och fin restaurang, där vi kunde njuta av en god lunch. Därefter fortsatte vi till Falköping och dess Ostbutik, där vi kunde inhandla olika ostsorser till olika priser. Självt köpte jag "Morfars Päroncognac", som verkar välsmakande.

Efter ostköpen bar det iväg till dagens sista besök, nämligen till Harald Wibergs konstgård i Redberga. Det var Haralds änka som guidade oss genom bostaden, som var uppfylld av HW:s vackra och välmålade tavlor i original, med olika motiv från såväl natur som interiörer och porträtt. Otroligt mycket konst. Efter besöket smakade det fint med kaffe och smörgås på konstgårdens restaurang.

Men nu gick resan tillbaka mot Kungsbacka efter en fin dag med lagom temperatur, och vi tackade Per-Anders på Veddige Buss för en fint genomförd bussresa, och Ingvar Alnström för en mycket fint guidning under hela resan.

Göran Malmqvist