

Måndagen den 13 maj höll SPF sitt sista månadsmöte innan sommaruppehållet. Ute gavs en försmak av sommaren med skir grönska och underbar fågelsång.

Ordförande Agneta Hendriksson hälsade alla välkomna. Dagens gäst var museiintendent Anja Praesto som tyvärr var försenad. Dagens program fick därför ske i omvänd ordning.

Vårutflykt sker 31 maj med samåkning till Åsle tå. Lunch och guidning kostar 210 kr / person. Anmälan till Annika Andersson, tel 070/142 14 31 senast 20 maj.

Höstupptakt 28 augusti på VinContoret där Lennart Grankvist beskriver sin verksamhet. Buffé serveras!

Höstens första månadsträff sker den 16 september med underhållning av Henrik Sveder.

I oktober kommer chefredaktören på VB, Claes Rydholm och berättar om vår tidning.

I december sjunger kyrkans barnkör.

KPR hade möte 23 april och nu är beslut taget om nybyggnation av SÄBO vid Hellidshemmet.

Kommunens matdistribution inom hemtjänsten är under utredning beroende på att maten inte håller värmen vid leveransen. Man tittar på olika lösningar innan beslut tas.

Promenader på Helliden och sommargympa i Stadsparken anordnas som vanligt.

Kaffe med gott bröd och lottdragning hanns också med.

Så var det äntligen dags för Anja Praesto som har sin arbetsplats på Vulcanen som besökscentret med Barnens hus, museét och turistbyrån numera kallas. Namnet Vulcan är starkt förknippat med Tidaholm eftersom tändsticksfabriken har det namnet och den startade redan på 1800-talet.

Anja visade ett bildspel med rubriken "Från Arn till Eddie". Dessa två personer har verkligen gjort sitt till för att sätta Tidaholm på kartan.

Jan Guillou har skrivit en trilogi om tempelriddaren Arn som är en fiktiv figur men historien är baserad på verkliga händelser. Första boken "Vägen till Jerusalem" kom 1998.

Det har passerat drygt 20 år sedan som det rådde verklig Arnfeber. Det var viktigt att det var flera platser i Skaraborg som kom att förknippas med Arn. Axvall, Gestilren, Husaby, Forshem, Skara och Varnhem för att nämna några. Filminspelningar skedde på flera platser där påkostade kulisser byggts. Spänning blandades med platser för ro och eftertanke. Flera kyrkor fick betydligt mer besökare där det sas vara spår efter Arn.

Eddie Meduza som egentligen hette Errol Norstedt bodde på många platser under sin uppväxt. En tid bodde han i Tidaholm på flera olika adresser. Han föddes 1948 och dog redan 2002. Han var en udda person med en annorlunda uppväxt som ledde till svår ångest och hans låtar var hans terapi mot ångesten.

Hans låtar är idag omåttligt populära. Kanske är det rotlösheten som många känner igen sig i. Eddie Meduza-vandringar med Per Wahlström och nu senast Festivalen har lockat personer från när och fjärran till vår lilla stad.

Anja Praesto har tankar om att instifta en fond/stipendium av överskottet från Eddie Meduza-festivalen.

Dessa pengar ska ges till barn och ungdomar som har det svårt och kanske behöver pengar till något instrument eller liknande.

En blombukett överräcktes till Anja i samband med applåder.

Agneta avslutade mötet och tackade för visat intresse och riktade ett särskilt tack till alla som på olika sätt hjälper till på månadsmötena.

Nu ligger förhoppningsvis en solig och varm sommar framför oss med rekreation i olika former. Ja, som sagt - 28 augusti blir det höstupptakt.

Inga Kämpe

