

Rapport från SPF:s Falköpingsresa den 14 maj.

45 förväntansfulla personer prickades av och placerade sig i bussen. Bältena på – nu åker vi!

Skönt att sitta i bussen och bara titta ut på allt som passerar. Vid Borgunda mot Stenstorp kunde man inte se sig mätt på alla bärträd som blommade och de blandades med en mängd gröna nyanser på sluttningen mot Brunhemsberget. Stora gula fält – tänk att maskrosor kan vara så vackra!

Dags för Ceasarstugan! Väl framme så hälsades vi välkomna av Christian Schmeikal som berättade om gårdens historia, guidade oss muntligt genom bondens år som vi ska besöka på museet. Han sjöng "Fattig bonddräng" till gitarrackompanjemang och nu var det dags att gå till museet. Härligt att gå uppför en backe med skir lindalle. Nu fick vi se allt som Christian berättat om. Att följa bondens år i olika rum gjorde att många kände igen sig från sin egen barn- och ungdomstid. Nostalgi på hög nivå! I en liten handelsbod kunde man köpa olika saker och det fanns många olika nostalgikort.

Dags för lunchbuffé! Alla var hungriga och det smakade verkligen gott och det var så fint dukat i matsalen. De flesta valde att dricka kaffet ute i solen.

Nu kom nästa guide: Niclas Fällström. Han åkte med i bussen och berättade med inlevelse och visade kunskap om det mesta i Mössebergsområdet. Det blev ett stopp vid Gökhem kyrka där han också guidade. Vi passerade ett antal stenålders- och järnåldersgravar som man kunde se i sluttningarna. Att se strutsar från bussfönstret var också en speciell upplevelse.

Vår resa fortsätter nu till Falköpings Osteria. Kanske var det svårt att bestämma vad man ville köpa, men kassarna visade att det fixade sig!

Resan fortsätter mot Varnhem. Vi passerade Ekornavallen och där kunde man se många stora gånggriftar, hällkistor och järnåldershögar. Kaffe med dopp i Klosterkaféet i Varnhem var sista aktiviteten på resan. Det smakade verkligen gott i trädgården.

När vi närmade oss Töreboda så tackades chauffören Micke och resekommittén med en stor applåd. En fantastisk resa med olika upplevelser och det blev en vårresa med sommarväder!



