

I Vilhelm Mobergs fotspår 4 juni 2024

Tisdag 4 juni åkte 56 medlemmar från SPF Seniorerna Tranemo på en sommarresa med Rolfs Flyg o Buss och reseledare Tony. I Lessebo anslöt guiden Jan-Åke som tog oss med på en mycket intressant och inspirerande rundtur i Vilhelm Mobergs fotspår, en resa där vi fick uppleva platser med anknytning till Mobergs författarskap. På en byväg tog vi oss till Duvemåla där Wilhelms mormor föddes. Vid Rundqvistgården ett gammalt bondehem slog vi oss ner för att fika. På gården stod ett astrakanäppleträd. Vi vandrade till Duvemåla Hage och såg stigen där Kristina och Karl-Oskar gick, kanske hand i hand. (Boken Utvandrarerna) Vi åkte förbi Sjökvärn en Herrgårdsbyggnad med en dansbana (bok Rid i natt) där Moberg tog sig en svängom på midsomrarna. Färden gick vidare på Utvandrarernas väg, passerade Skruv i Ljuders socken där det funnits ett bryggeri. I ett av glasbruken tillverkades "pissebarometern".

Åkerby vägskaal var mötesplatsen för Amerikaresenärerna, här restes en minnessten över socknens utvandrare. Ett stopp vid Moshultamåla Gamla skola som var Mobergs barndomsskola, idag ett museum med inredd skolsal och samlingar om Mobergs författarskap. Vi åkte förbi Soldatstugan, Wilhelms barndomshem, som revs 1924. En minnessten restes 1970. Moberg föddes 1898 och avslutade sitt liv 1973.

Vidare till Kosta glasbruk från 1742. I glasbruket fick vi en visning av glastillverkning, ett fascinerande och varmt arbete. Hungriga satte vi oss till bords, det bjöds på Hyttesill, isterband med diverse tillbehör, avslutades med ostkaka, grädde, sylt o kaffe. Musik och sång fick vi också ta del av. Fri tid på området för att shoppa och kolla på glasutställningar med bl.a. alster av Bertil Wallien. Med mycke intryck av dagen ställdes kosan hemåt till Tranemo. Alla nöjda och belåtna.

Inger Jönsson













Foto Inger o Henry Jönsson