

På Landberggården i Solberg, hos Marianne Eriksson, ägde första månadsmötet rum efter årsmötet!

Vi var många som hade väntat på det här efter en lång tids ofrivillig isolering!

Det första månadsmötet efter årsmötet! Det ägde rum nu i slutet av augusti! Härligt!

Vi träffades ute på Landberggården i Solberg, en grannby till Fyrås, där Marianne Eriksson bor. Det är en gammal släktgård och hon vårdar den ömt.

Till en början var det litet kallt, men så småningom kom solen och värmdde. Vi träffades ute och hade med oss eget fika. Vi satt på föredömligt avstånd. Vi fick alla plats, trots att vi var 49 personer.



Alla väl påpälsade på Landberggården



Berit Persson med megafon



Berit Persson med megafon. Till höger musikergänget: Tore Edelsvärd, Sven-Ivar Henriksson och Lilian Klingbjer



Berit Persson i aktion med megafon. Observera det fullastade lotteribordet!

Berit Persson, infödd Solbergbo, började med att berätta om Landberggårdens historia – den var aktningsvärd. Sträcker sig långt bak i tiden. Trots den långa historien berättade hon på ungefär 20 minuter. För att göra sig hörd höll hon i en nyinköpt megafon som var ganska tung.

Vi hade turen att få levande musik av Tore Edelsvärd, Sven-Ivar Henriksson och Lilian Klingbjer – det livade upp mycket!



Dessutom fick vi besök av Aina Sundbaums klädbuss, "Ainas lilla klädbutik", med både dam- och herrkläder. Det blev en hel del shopping med priser som var under de rådande i stationära butiker.



Här står Aina Sundbaum stolt med sin klädkollektion

Vi hade också lotterier och lotteribordet var enormt!

Avslutningsvis bjöd Marianne på en överraskning – hembakt tårta med grädde, frukt och choklad. Den skars upp innan av "personalen" på Landberggården med alla försiktighetsåtgärder som krävs under coronatider.

Det var en mycket lyckad träff! De flesta verkade mycket nöjda. Trevligt att äntligen kunna träffas!