

Resa i Vilhelm Mobergs litterära spår 2024.09.25

Vi genomförde en gemensam bussresa till Småland med Västra – och Östra Kind med Rolfs Flyg och Buss.



Lokalguide var Jan-Åke Karlsson, otrolig kunnig och engagerad berättare, välinsatt i Mobergs liv.



Moberg föddes i Moshultamåla i Algutstorps socken 1898. Moakulla hette soldattorpet där han var ett av 7 barn och bodde i 9 år. Han beskrev sitt liv som mycket lycklig i torpet.



Även Duvemåla var en viktig plats för honom. Hans mormor Johanna levde där, förebild till Kristina.



Moberg visste vad han ville: att skriva och berätta. Mycket av hans litteratur handlar om människorna runt omkring bygderna och om hans egna upplevelser. Jan-Åke tog under färden fram bakgrundsexempel till skriven litteratur. Moberg var pacifist, något som framgår i hans litteratur.

Vi stannade vid Moshultamålas skolbyggnad som var ditflyttad av byborna från skogen 2 km därifrån. Idag är skolan ett välbesökt museum, med hans andra hem näst intill. Där intog vi vår

medhavda fika.





Nästa stopp var Åkerby Vägskäl, en välkänd plats för Amerikaresenärer. Platsen utgör korsning för vägar från 4 olika håll, varav en går till Karlshamn, dit det behövdes med häst och vagn 2 övernattningar. En minnessten är rest över sockens utvandrare. På den ena sidan visas den gamla kartan över Ljuder socken.



Moberg dog 1973 Stockholms län. Han var deprimerad de sista 5-åren, kände sig otillräcklig och svag. Han skrev ett avskedsbrev till sin fru: ” Klockan är tjugo över sju. Jag går att söka sjön, sömnen utan slut”

Efteråt var det besök i Kosta Glasbruk med glasblåsning, med riklig lunch med hyttesill och ostkaka. Det fanns även tid till egen tid för besök i olika affärer samt Art Gallery.



Marja Svensson