

Skördefesten den 16 oktober 2024



Månadsmötet ägde rum i Östra Husby bygdegård och denna gång var det Jonsberg-Rönö sockengrupp som stod för festen. Redan utomhus på trappan vid entrén kände man det goda matoset som kom från de älgisterband som stektes inne i köket. Kocken var ingen mindre än Rickard från Vikbolandets Hjort & Vilt i Ormsätter och vid serveringen hade han hjälp av sockengruppen som gick ut till gästerna med upplagda portioner. Cirka 130 medlemmar närvarade.

Innan dess hade förstås dagens värdinna Lena Nyholm önskat alla välkomna och redogjort för dagens program. Hon vände sig särskilt till några nya medlemmar som fick en välkomstaplåd. Dessutom gjorde hon en genomgång av tillgängliga nödutgångar ifall något skulle hända. Utöver entrédörren och samlingssalens dörrar kan även utgången från köket användas. Det är viktigt att alla återsamlas utanför och prickas av mot närvarolistan för att tillse att ingen är kvar inne.



Till isterbanden serverades dillstuvad potatis och rödbetor. Öl, vin och snaps fanns att köpa för dem som önskade. Maten intogs under högljudda samtal men även med musik. Efteråt serverades kaffe och en bit äpplekaka.

Mikael Leonardsson underhöll sedan med sång, gitarrspel och berättelser. För femtio år sedan när han var tre år hade han hittat en gitarr med tre strängar – enbart tjocka bassträngar - i farmors garderob och det blev början på hans musikerbana. Repertoaren började med en Elvislåt från 1957. Sedan framförde han vinnaren i det första Tio-i-topp-programmet från 1961 nämligen "Hello Mary Lou" av Ricki Nelson. Sedan följde en mängd hits från hela 60-talet av bland andra The Streaplars, Ola & the Janglers, Trio med Bumba, Hepstars, Tommy Dorsey och Spotnicks.



Magnus Arnoldson informerade om att parkering kan ske på bygdegårdens parkering under resan till Värmland den 23/10. Bussen avgår 07.00. Påstigning i Norrköping resecentrum 07.25 på perrong C3. Nästa månadsmöte 20/11 är det Kuddby-Å som är värd för. Sedvanligt lotteri avslutade skördefesten.



Rönö sockengrupp som hade dukat och dekorerat så fint bestod av (i ingen ordning, alla kanske inte ens är med på bild) Lena & P-O Nyholm, Birgitta & Anders Ståhl, Ewa & Elizabeth Wahren, Kerstin Nygren, Kicki & Bertil Bergenrup, Ann & Odd Larsson samt Ulla Aronson. De fick en stor applåd.



Text & bild: Stina Kufver Jakobsson