

Månadsmöte den 11 december 2024

Så var det dags för årets sista månadsmöte – Grötfesten. Ett åttiotal medlemmar hade samlats i Östra Husby bygdegård. Ingen snö, ingen halka, ingen kyla var det denna vinter, bara mörker. Dagsberg-Furingstad-Tåby var värd och Eva Andersson hälsade välkommen och skapade julstämning genom att deklamera några verser ut *Tomten* av Viktor Rydberg.



Det bjöds på gröt och skinksmörgås innan dagens gäst Lennart Lidman tog till orda. Ämnet för dagen var rysshärjningarna på Vikbolandet 1719. Han är väl påläst och höll ett intensivt och spännande föredrag med många lokala kopplingar till namn och gårdar i trakten. Förråd förstördes, gårdar brändes och många dödades. Några överlöpare försökte rädda sina egna



gårdar, bl a Sven Donsson i Tomta. Som straff blev han halshuggen. Lennart Lidman har skrivit tre romaner som handlar om den epoken och det fanns även möjlighet att köpa hans böcker.

Birgitta Ståhl redogjorde för styrelsens förslag om en båtresa Sjötorp-Töreboda på Göta Kanal i vår och hörde efter om det fanns intresse. Bussresa från Östra Husby, kanalfärd och mat kostar 1250 kr. Magnus Arnoldson berättade att teaterresan till Linköping i januari är fulltecknad. Han vädjade också om hjälp med att dela ut kuverten med årsmöteshandlingar till dem som inte har epost. Vi sparar mycket pengar om vi hjälps åt med att dela ut breven. De var sorterade i postnummerordning för att underlätta utdelningen.

De som hade ordnat denna tillställning var utöver sockenansvarig Eva Andersson även



Gunilla Nensén-Johansson, Doris Borén, Elizabet Wahren, Gunni Johansson, Ann-Catrin Gardeklev, Ewa Wahren, Nisse Berglund och Karl-Ivan Johansson. De fick en stor applåd som tack.

Sedvanligt lotteri avslutade träffen.

Text & bild: Stina Kufver Jakobsson