

## Stavgång

av Anita Sahlin  
som läste dikten på Pubaftonen 19 februari 2020

Tog mej en tur med gästvarna  
efter att ha tittat snett på tidningstravarna.  
För vädret var vackert och solen sken  
det gick ej att sitta stilla med oroliga ben.

Det första jag hörde var vattnet som rann,  
det var snön som smälte och sakta försvann.  
Stod stilla en stund och titta och log,  
så mycket som är vackert, man får aldrig nog.

Jag ökade takten en liten stund  
men kom ganska snart nog underfund.  
Man skall ej ha så brått och hasta och sno  
då ser man ej det vackra, som när skatan bygger bo.

En skata är så vacker att titta på  
ibland är den grön, och ibland är den blå.  
Den är inte bara svart och vit  
kolla riktigt noga, när den kommer på visit.

Jag stannade till för jag hörde en sång  
förstod att en talgoxe var på gång.  
Tittade upp och såg på en gren  
där satt den och sjöng, på sina smala ben.

Det är väldigt underligt det som händer i naturen  
så bråttom dom har både blommorna och djuren.  
Dom har så liten tid, för att hinna med allt  
innan det åter blir frost och kallt.



Gick så vidare i lagom takt  
och tänkte – bäst att vara på min vakt.  
I fall den stora älgen tittar fram  
han lurar säkert bakom någon lagom grov stam.

Jag vet att det finns en ko med två kalvar  
bäst att titta noga så inte jag slarvar.  
För möta dom ensam jag inte vill  
så jag måste skynda på, och inte stå still.

Så färden gick vidare och mot hemmet det bar  
stannade vid min sons hus – och gissa vad där var?  
Små snödroppar så vita som där titta fram  
stod en stund och njöt – och jag kände ingen skam.

Det finns så mycket vackert att glädjas åt  
man blir så varm i hjärtat, och vill falla i gråt.  
Små ögonblick av lycka en liten stund  
dem kan man ta tillvara på och ha som en grund.

Vad härligt det var att komma ut  
jag tänkte att snart är nog vintern slut,  
För marssolen lyste, allt kändes så skönt  
nu väntar jag bara på att allting skall bli grönt.